

CỬ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Tháng 11 Năm 2017



MẸ MARIA
SINH CHÚA TẠO THIÊN LẬP ĐỊA



KỶ NIỆM 100 NĂM
ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA



CỨ LÀM THEO



SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Tháng 11 Năm 2017



**MẸ MARIA
SINH CHÚA TẠO THIÊN LẬP ĐỊA**

lưu hành nội bộ

Ý CẦU NGUYỆN

Xin cho Kitô hữu ở Á Châu để các Kitô hữu ở Á Châu, bằng chứng từ Phúc Âm ở lời nói và việc làm, có thể cố võ việc đối thoại, hòa bình và hiểu biết nhau, nhất là với những tín hữu thuộc các tôn giáo khác.

GIAO HUẤN

"Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước, và Thánh Truyền đáng kính, trình bày ngày một sáng tỏ hơn vai trò của Mẹ Đấng Cứu Thế trong nhiệm cuộc cứu rỗi và đưa vai trò ấy ra cho chúng ta chiêm ngắm. Thực vậy, các sách Cựu Ước thuật lại lịch sử cứu rỗi, trong đó ngày Chúa Kitô xuất hiện trên thế giới được chuẩn bị cách tiệm tiến. Các tài liệu tiên khởi này, như Giáo Hội vẫn đọc và về sau hiểu theo ánh sáng mạc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh người nữ, Mẹ Đấng Cứu Thế. Theo ánh sáng mạc khải ấy, người nữ này đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà Tổ Tông đã nhận được sau khi phạm tội (x. St 3,15). Cũng thế, Ngài là Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh con trai tên là Emmanuel (x. Is 7,14 so sánh với Mik 5,2-3; Mt 1,22-23). Ngài trỗi vượt trên các người khiêm hạ và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau đêm dài mong đợi lời hứa được thực hiện, với Ngài, người Thiểu Nữ cao sang của Sion, thời gian đã nên trọn và Nhiệm Cuộc mới được thiết lập: khi Con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi Ngài để giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ các mầu nhiệm của thân xác Chúa."

(Công đồng Vatican II, *Lumen Gentium*, số 55)

THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

Trong tháng 11 này, người tín hữu được mời gọi dâng lễ, lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục.

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một truyền thống tốt đẹp đối với người Việt. Nhớ công sinh thành dưỡng dục để ghi nhớ công ơn không chỉ là một nét đẹp mà còn là một bổn phận thiêng liêng. Đối với người tín hữu công giáo, Tháng 11 là tháng dành để nhớ ơn các bậc tiền nhân bằng cách dâng thánh lễ, lần hạt Mân Côi, hy sinh để cầu nguyện cho các ngài. Thiên Chúa là Cha nhân từ, luôn lắng nghe những lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta, Ngài sẵn sàng tha thứ những lầm lỗi và thiếu sót của cha ông chúng ta. Sự liên đới giữa người đang sống và người đã qua đời tạo nên một mối dây thiêng liêng: người sống cầu nguyện cho kẻ đã khuất, người quá cố bầu cử cho người còn sống.

Lạy Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, xin Mẹ cầu bầu cho các linh hồn thân yêu của chúng con.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá
2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến
4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội
5. Đọc Tin Mừng theo ngày
6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương
8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá
2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình
4. Đọc Tin Mừng theo ngày
5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

*Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...
5 chục tùy điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.*



*"Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp" (Mt 5,4).*

Như Mẹ: Hiền lành là một đức tính cần thiết đối với người tín hữu Kitô. Chính Chúa Kitô đã mời gọi chúng ta học cách sống hiền lành như Người. Ai sống hiền lành thì sẽ được phúc, mà phúc lớn nhất đó là được Đất Hứa làm gia nghiệp, tức là được Nước Trời.

Với Mẹ: Sống trong xã hội đầy dẫy sự dữ và giả dối, việc sống hiền lành là một điều khó. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đối xử hiền lành với những người sống xung quanh chúng con. Xin cho những người gian ác biết cải thiện đời mình mà sống cho hiền hoà.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, Mẹ đã hiện ra tại Fatima để bày tỏ lòng nhân hậu của Mẹ đối với số phận loài người chúng con. Xin Mẹ tiếp tục đủ thương mà khẩn cầu cùng Chúa cho tất cả chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng" (Lc 23,43).

Như Mẹ: Những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Họ là những người đã từng sống. Ai sống mà chẳng mắc lầm lỗi. Có lầm lỗi sửa chữa được, mà cũng có lầm lỗi chưa thể sửa chữa được. Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, xin Thiên Chúa thương tha thứ cho những lỗi lầm của họ, để nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, họ sớm được hưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng.

Với Mẹ: Chúa Giêsu đã hứa ban thưởng Thiên Đàng cho người trộm lành biết ăn năn. Xin cho chúng con biết luôn tin cậy vào tình thương hay tha thứ của Chúa mà sống cho nên người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin Mẹ đủ thương an ủi các linh hồn đang phải chịu đau khổ nơi lửa luyện hình. Amen.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Có được phép chữa bệnh
ngày Sabát hay không" (Lc 14,3).*

Như Mẹ: Bệnh tật là điều mà người ta đều tìm cách để tránh. Người mang bệnh thường mong muốn được chữa khỏi. Chúa Giêsu xuất hiện như một vị thầy thuốc đầy nhân hậu. Chúa muốn cứu chữa các bệnh nhân. Cứu chữa các bệnh nhân là một điều tốt, vì thế làm việc tốt thì làm lúc nào cũng được.

Với Mẹ: Lạy Chúa, ngày nay có nhiều người mang bệnh nặng, đó là bệnh mất lòng tin vào Chúa. Xin Chúa thương chữa lành căn bệnh về niềm tin này nơi họ, để họ tìm được niềm tin vào Chúa là Vua của muôn loài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiền Tu, xin Mẹ nâng đỡ những ai đang sống trong cảnh bệnh tật khổ đau, và xin cho chúng con cũng biết cảm thông với nỗi đau của họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống;
còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (Lc 14,11).*

Như Mẹ: Người đời thường thích được tôn vinh. Đối với Chúa Giêsu, khiêm nhường lại có giá trị hơn. Chính Chúa là Vua trời đất, nhưng đã hạ cố làm một con người thấp hèn, thậm chí chấp nhận chết ô nhục trên thập giá. Chúa hạ mình xuống, nên Chúa đã được Chúa Cha tôn lên. Chúng ta là loài thụ tạo, cần phải hạ mình xuống trước mặt Thiên Chúa.

Với Mẹ: Chúa đã tự hạ xuống địa vị thấp hèn của con người để nâng con người lên, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết sống khiêm hạ trước mặt người đời, đặc biệt luôn biết tôn vinh Chúa lên trên hết mọi sự và mọi loài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, Mẹ thật khiêm nhường khi xưng mình là nữ tỳ của Chúa, xin cầu bầu cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Trong anh em, người làm lớn hơn cả,
phải làm người phục vụ anh em" (Mt 23,11).*

Như Mẹ: Khiêm nhường phục vụ là một đòi hỏi đối với người môn đệ Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô là Chúa, nhưng cũng đã hạ mình xuống làm người phục vụ. Như thế, trước mặt Chúa, ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ.

Với Mẹ: Con người thường thích được người khác phục vụ. Còn với Chúa Kitô, Chúa đã tự hạ mình xuống phục vụ người khác và hiến dâng mạng sống mình vì họ, xin Chúa dạy chúng con biết sống tinh thần phục vụ. Và xin cho chúng con khi làm điều gì cho ai, thì vui vẻ làm như là làm cho chính Chúa vậy.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, Mẹ đã hết lòng cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, xin Mẹ giúp chúng con nhiệt tâm với việc nhà Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù" (Lc 14,13).

Như Mẹ: Quanh chúng ta có rất nhiều hoàn cảnh thật đáng thương: nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù... Những người nghèo là hình ảnh của Chúa Giêsu. Ai giúp đỡ những người bé nhỏ đó, là giúp đỡ chính Chúa vậy. Ai rộng lòng với người bé nhỏ thì sẽ được Chúa ban phần thưởng lớn lao.

Với Mẹ: Bệnh tật và nghèo khó không phải là nỗi bất hạnh. Chính Chúa đã xuống thế làm người để mang lấy bệnh tật và nghèo khó của con người, từ đó làm cho con người được sống dồi dào. Xin Chúa nâng đỡ những người bệnh tật và nghèo khó, và xin cho họ biết kết hợp với những đau khổ của Chúa vì phần rỗi con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông, xin Mẹ sửa dạy và giải cứu những tội nhân đang trên bờ vực phải chết đời đời.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Phúc thay ai được dự tiệc
trong Nước Thiên Chúa" (Lc 14,15).*

Như Mẹ: Ở trần gian này, tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Trong xã hội tiêu thụ này, tiệc tùng liên miên làm cho người ta sợ: sợ mập, sợ bệnh... Như thế, cứ tham gia nhiều tiệc lại là họa. Chỉ có một tiệc, tiệc vĩnh cửu, tiệc của hạnh phúc không bao giờ cùng, đó là tiệc Nước Trời. Tiệc Nước Trời luôn mở rộng, Chúa mời gọi tất cả chúng ta vào tham dự.

Với Mẹ: Hạnh phúc trần gian chỉ là tạm bợ, xin cho con người đang sống trong trần gian luôn khao khát những giá trị Nước Trời mai sau. Và xin cho chúng con cũng biết chuẩn bị tinh thần cho bữa tiệc Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, Mẹ đang dự tiệc Nước Trời, xin Mẹ nhìn đến đoàn con đang sống trong lũng đầy nước mắt mà cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Ai trong anh em không từ bỏ hết
những gì mình có,
thì không thể làm môn đệ tôi được" (Lc 14,33).*

Như Mẹ: Môn đệ là người được mời gọi đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã từ bỏ hết địa vị vinh quang trên trời, xuống thế gian làm người, hy sinh cả mạng sống mình để cứu con người. Người môn đệ được mời gọi noi gương Thầy, bỏ mọi sự vì Thầy và vì Lời của Thầy.

Với Mẹ: Cuộc sống vật chất ngày nay đang làm cho nhiều người tín hữu lơ là với đời sống thiêng liêng. Xin Chúa ban ơn giúp sức để người tín hữu chúng con luôn biết bám chặt vào Chúa, lấy Chúa làm trung tâm đời mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi. Mẹ là người nữ tỳ của Chúa, là người nghèo của Chúa; Mẹ đã sống hết lòng vì Chúa. Xin Mẹ hướng dẫn những môn đệ của Chúa để họ biết chọn Chúa trên hết mọi sự.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa,
mà tôi đây sẽ phải thiệt thân" (Ga 2,17).*

Như Mẹ: Công việc của nhà Chúa được giao phó cho các môn đệ của Chúa. Người môn đệ khi hết lòng vì Chúa thì cũng hết lòng vì công việc nhà Chúa. Cái gì cũng có giá của nó. Nhiệt tâm lo việc nhà Chúa thì phải thiệt thân thôi, mà ai chấp nhận thiệt thân vì Chúa thì phần thưởng dành cho người đó thật lớn lao.

Với Mẹ: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại thiếu, xin Chúa ban cho Hội Thánh có nhiều thợ gặt nhiệt tình, và xin cũng thôi thúc các thành phần trong Hội Thánh dấn thân nhiều hơn vào sứ vụ thăng tiến đời sống của con người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ đồng hành với các tín hữu để họ ý thức đem các giá trị Tin Mừng thấm nhập vào trong các sinh hoạt thường ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại" (Lc 16,8).

Như Mẹ: Khôn khéo là một nghệ thuật. Cư xử khôn khéo là điều cần trong đời sống hằng ngày. Người môn đệ cần lấy lòng bác ái và tình huynh đệ mà đối xử tốt với nhau, đó là một nghệ thuật của sự khôn khéo. Chúng ta có thể học hỏi nơi những người khác những điều tốt, để tự hoàn thiện mình.

Với Mẹ: Sống trên đời này, con người cần đến nhau. Xin Chúa cho người với người biết tôn trọng nhau. Và xin cho người tín hữu của Chúa cũng biết lấy tình bác ái huynh đệ mà cư xử tốt với người đồng loại.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, Mẹ đã đối xử nhân hậu và hài hoà với những người xung quanh. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống chân thật với nhau, biết nâng đỡ nhau và biết chia sẻ tình yêu của Chúa cho tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Ai trung tín trong việc rất nhỏ,
thì cũng trung tín trong việc rất lớn" (Lc 16,10).*

Như Mẹ: Trung tín là một nhân đức cần thiết đối với con người. Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ sống trung tín, không chỉ trong việc lớn mà còn trong những việc rất nhỏ. Sự trung tín trong việc nhỏ sẽ là mối dây giúp người môn đệ kiên tâm và trung tín trong việc lớn.

Với Mẹ: Chúa là Đấng trung tín, Chúa hứa là Chúa sẽ thực hiện. Xin Chúa lấy lòng nhân hậu và trung tín của Chúa mà đoái nhìn đến nhân loại lầm than tội lỗi. Xin cho chúng con giữ lòng thành tín với Chúa hôm nay và mãi mãi.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Mẹ đã sống trung thành trong bậc làm tôi Chúa trọn đời. Xin Mẹ giúp các đôi vợ chồng, đặc biệt các đôi vợ chồng trẻ luôn sống trung tín với nhau, dựa trên giao ước bất khả phân ly mà Chúa đã thiết lập.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào" (Mt 25,13).

Như Mẹ: Người ta thường hay mãi mê những sự chóng qua ở trần gian này. Suốt ngày cứ loay hoay với những chuyện vật chất, mà không màng chi những giá trị thiêng liêng. Ai cũng biết là mình rồi sẽ phải chết, khi chết thì phải bỏ mọi của cải vật chất lại. Thế mà, ít người lo lắng cho giá trị của Nước Trời. Thật uổng phí!

Với Mẹ: Cuộc sống vật chất ngày nay làm cho con người chao đảo trong vòng xoáy của bạc tiền. Xin Chúa lôi kéo chúng con biết hướng nhìn lên Chúa, và xin giúp chúng con kiên tâm chăm lo đời sống thiêng liêng mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, khi còn ở trần gian, Mẹ luôn gắn kết với Chúa. Bây giờ, ở trên trời, Mẹ lại càng gắn kết với Chúa hơn, xin Mẹ phù giúp cho chúng con còn ở trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Khốn cho kẻ làm cố
cho người ta vấp ngã" (Lc 17,1).*

Như Mẹ: Người Việt có câu: "Ai nên khôn mà chẳng vấp ngã đôi lần". Có vấp vấp thì mới cứng cáp được. Đó là nói về kinh nghiệm sống ở đời. Còn Chúa Giêsu nói là: "khốn cho kẻ làm cố cho người ta vấp ngã". Ở đây là cố làm cho người ta phạm tội. Người tín hữu được mời gọi nêu gương sáng cho người ta noi theo, và cố gắng tránh làm cố vấp phạm cho người khác.

Với Mẹ: Thanh niên nam nữ sống trong xã hội ngày nay phải đối diện với nhiều cạm bẫy. Xin Chúa gìn giữ họ khỏi những hiểm nguy của thế gian, và xin hướng dẫn họ biết chọn Chúa và biết lấy Chúa làm điểm tựa cho đời mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, Mẹ là mẫu gương về đời sống nhân đức. Xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi những giả trá của thế gian, và xin giúp chúng con hết lòng cậy trông vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đầy tớ" (Lc 17,10).

Như Mẹ: Người đầy tớ luôn luôn phải thể hiện tính khiêm nhường và chăm chỉ đối với việc ông chủ đã giao. Mỗi người tín hữu chúng ta là đầy tớ, còn Thiên Chúa là ông chủ. Chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường và trung thành chu toàn bổn phận hằng ngày như một đầy tớ. Như thế, phần thưởng chúng ta sẽ được rất lớn lao.

Với Mẹ: Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình. Xin Chúa giúp chúng con thực thi bổn phận hằng ngày trong chức vụ được giao với niềm vui và lòng nhiệt tâm, để tình thương và sức mạnh của Chúa được thực hiện trong đời sống của chúng con giữa trần gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, Mẹ đã phục vụ Chúa như người nữ tỳ trung tín. Xin Mẹ giúp Giáo Hội luôn trung thành với sứ vụ Chúa giao.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Lạy thầy Giêsu,
xin đủ lòng thương chúng tôi" (Lc 17,13).*

Như Mẹ: Những người bệnh tật thường cần đến tình thương của người khác, cần được cứu chữa. Nhưng khát vọng đó không phải khi nào cũng được đáp ứng. Chúa Giêsu được sai đến trần gian là để đáp lại khát vọng được yêu, được cứu và được sống của con người. Ước gì những người đau khổ hay bệnh tật luôn biết chạy đến với lòng thương xót của thầy Giêsu.

Với Mẹ: Mỗi người có hoàn cảnh và nỗi khổ riêng. Xin Chúa thương xót những hoàn cảnh éo le, đau khổ hay bệnh tật mà nâng đỡ họ. Xin cho chúng con cũng biết chạy đến với lòng thương xót vô biên của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, chúng con đang ở chốn trần gian khổ ải, xin Mẹ nâng đỡ ủi an chúng con luôn luôn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Triều Đại Thiên Chúa
đang ở giữa các ông" (Lc 17,21).*

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài đã đến trong trần gian này rồi. Như thế, khi Ngài đến trong trần gian là Ngài cũng thiết lập Triều Đại của Thiên Chúa ở đó. Ai tin vào Ngài thì Triều Đại Thiên Chúa đã đến với người ấy rồi.

Với Mẹ: Nhiều người thời đại ngày hôm nay đang sống trong sự dửng dưng với Thiên Chúa, sống cứ như thể là không có Thiên Chúa vậy. Xin Thánh Thần Chúa chiếu ánh sáng chân lí vào tâm hồn họ, để họ nhận biết mà tin thật Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ đang ở trong Vương Quốc của Thiên Chúa, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, khi đang còn ở trần gian này, luôn biết xây dựng đời sống mình trên nền tảng các giá trị Tin Mừng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy" (Lc 17,26).

Như Mẹ: Thời ông Nôê, mọi người đang sống trong cảnh tội lỗi thì Lụt Đại Hồng Thủy xảy ra bất ngờ! Chỉ một số ít xứng đáng mới được cứu. Đối với mỗi người, sự chết cũng sẽ xảy ra một cách bất ngờ như thế. Ai sống tỉnh thức, thì dù chết bất ngờ cũng sẽ được cứu.

Với Mẹ: Rất nhiều người ngày nay sống cứ như thể không có đời sau, chỉ lo thu vén cho đời này mà thôi. Xin Chúa là nguồn mạch tình yêu, dạy cho chúng con biết rằng có đời sau, và biết rằng Chúa mới là cùng đích của mọi vật mọi loài và là Đấng thông ban sự sống đời đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, Mẹ thật hạnh phúc vì đang ở trong vinh quang của Thiên Chúa, xin cầu bầu cho tất cả chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vắc cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vắc Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?" (Lc 18,8).

Như Mẹ: Đời sống vật chất được cải thiện bao nhiêu, hình như đời sống thiêng liêng lại bị giảm sút bấy nhiêu. Nhà thờ ở nhiều nơi, nhất là ở những nước giàu, ngày càng có ít người lui tới. Nguyên nhân nào khiến đức tin của người tín hữu cứ phai nhạt dần? Có nhiều lí do, nhưng có một lí do quan trọng là người tín hữu ít để tâm vào việc cầu nguyện với Chúa.

Với Mẹ: Chúa là Đấng nhân từ, hằng lắng nghe lời dân chúng nguyện cầu. Xin Chúa lắng nghe lời cầu khẩn tha thiết của những người đang trung thành với Chúa, mà làm cho con người hôm nay biết tìm về tựa nương vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, xin Mẹ hâm nóng đức tin của những người tín hữu đang dần sống xa Giáo Hội của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Phàm ai đã có, thì được cho thêm,
và sẽ có dư thừa" (Mt 25,29).*

Như Mẹ: Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót và quảng đại vô cùng. Ngài ban cho con người chúng ta, mỗi người một khả năng, mỗi người một kiểu. Chúng ta sử dụng khả năng Ngài ban như thế nào? Ai cộng tác với Thiên Chúa mà làm cho đồng vốn của mình sinh được lợi nhiều thì sẽ được ban thưởng nhiều.

Với Mẹ: Nhiều người hay than phiền với Chúa là tại sao Chúa lại không ban cho họ có nhiều của cải hay tài năng! Lạy Chúa, thực sự là Chúa ban cho họ quá nhiều, nhưng họ lại không biết đón nhận. Xin Chúa làm cho chúng con biết làm gia tăng nguồn ơn sủng mà Ngài đã rộng ban.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vương bợn nhơ, Mẹ thật đầy ân sủng của Thiên Chúa. Xin Mẹ khẩn cầu Chúa biến đổi chúng con nên những đầy tớ trung thành của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được" (Lc 18,41).

Như Mẹ: Trên đời này, có ai khổ sở bằng người mù. "Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay". Trong cái nhìn của đức tin, mù thể lí chưa hẳn là một bất hạnh, mù đức tin mới bất hạnh hơn. Người mù trong bài Tin Mừng có một đức tin mạnh mẽ. Nhờ đức tin, anh đã được Chúa Giêsu đoái thương chữa lành cho.

Với Mẹ: Nhiều người đang sống trong sự không tin vào Chúa. Họ đang bị mù. Xin Chúa cất khỏi cuộc đời con người ngày nay cái mù loà về tâm hồn, để họ thấy rõ hơn quyền năng của Chúa được thể hiện trong thiên nhiên và trong cuộc sống thường ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ có một đức tin thật mạnh mẽ. Xin Mẹ khẩn cầu Chúa chiếu soi vào tâm hồn những ai đang u mê và lầm lỗi ánh sáng chân lí của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi,
Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em
chị em tôi, là mẹ tôi" (Mt 12,50).*

Như Mẹ: Thực thi ý Chúa là điều quan trọng đối với người tín hữu. Tuy nhiên, trong thực tế, con người ta thích làm theo ý mình hơn ý Chúa, nhiều lúc còn buộc Chúa theo ý mình. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta qua việc Người đã hết lòng thực hiện ý Cha. Vì đối với Chúa Giêsu, thi hành ý Cha là lương thực, là lẽ sống của Người.

Với Mẹ: Ý Chúa là muốn cho mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ. Xin Chúa ban ơn soi sáng để loài người chúng con biết nhận ra ý Ngài trong cuộc đời mà thực hiện cho trọn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, xin Mẹ giúp chúng con thực hành Lời Chúa trong đời sống thường ngày với lòng mến thiết tha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Hãy lo làm ăn sinh lợi
cho tới khi tôi đến" (Lc 19,13).*

Như Mẹ: Trong việc làm ăn hay buôn bán, ai cũng muốn có lời, lời càng nhiều thì càng tốt. Về đời sống vật chất thì ai cũng muốn sinh lợi, còn về đời sống thiêng liêng thì sao? Đời sống vật chất càng gia tăng, thì đời sống thiêng liêng lại càng giảm xuống. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm cho những khả năng của mình sinh lợi ích cho linh hồn của mình cũng như của tha nhân.

Với Mẹ: Chúa là Đấng thấu suốt lòng dạ con người, xin thánh hoá chúng con, để chúng con biết tận dụng những khả năng Chúa ban mà làm cho đời sống của mình cũng như của tha nhân trở nên xứng đáng với ơn gọi làm người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đường lành, xin cho chúng con biết sử dụng của cải vật chất mà thăng tiến đời sống sao cho đẹp lòng Chúa luôn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thương Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Người đã không nhận biết thời giờ người được Thiên Chúa viếng thăm" (Lc 19,44).

Như Mẹ: Con người cần có tương quan với nhau. Gặp gỡ là điều cần thiết cho con người. Thăm viếng ai là để bày tỏ tình thân với người ấy. Chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã chấp nhận làm người, sống giữa loài người là để bày tỏ tình thương của Thiên Chúa cho họ. Nhưng loài người lại hờ hững với Ngài.

Với Mẹ: Nhiều người đang sống trong cô đơn giữa thế sự thăng trầm. Xin Chúa tiếp tục viếng thăm từng người và từng gia đình chúng con. Và xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện mẫu nhiệm và gần gũi của Chúa giữa cuộc sống hằng ngày của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin Mẹ đưa mắt nhìn đến chúng con là con cái đang sống trong cảnh sầu khổ nơi trần gian.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta" (Ga 17,11).

Như Mẹ: Hiệp nhất là một đòi hỏi cần thiết đối với những người môn đệ của Chúa Giêsu. Sự hiệp nhất sẽ tạo nên sức mạnh và tính liên kết giữa những người trong gia đình đức tin. Ở đâu có sự hiệp nhất yêu thương ở đó có sự hiện diện của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Những người tin vào Chúa Kitô đang chia năm sẻ bảy, đó là một dấu tiêu cực khó làm chứng cho niềm tin. Xin Chúa liên kết những người tin vào Chúa nên một với nhau, để thế gian tin rằng chúng con đều là môn đệ đích thực của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, Mẹ là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa, xin Mẹ dạy cho chúng con biết góp phần xây dựng tình hiệp nhất trong Hội Thánh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống" (Lc 20,38).

Như Mẹ: Đã là người, ai cũng mong muốn được sống lâu và sống hạnh phúc. Nhưng làm thế nào để có được cuộc sống đó? Thực tế là chẳng có ai sống mãi được ở trần gian này. Chỉ Thiên Chúa là Đấng hằng sống, và cũng chỉ Ngài mới là Đấng ban sự sống đời đời. Ai tin vào Ngài thì mới có sự sống trường tồn.

Với Mẹ: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chết, nhưng đã sống lại hiển vinh. Xin ban sự sống mới cho chúng con, để chúng con luôn biết sống bằng sức mạnh của Chúa, mà có chết cũng chết trong Chúa để được sống đời đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin cho mỗi giây phút cuộc đời chúng con luôn sống theo tâm tình của thánh Phaolô gợi ý: "Sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi" (Pl 1,21).

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Người công chính ra đi
để hưởng sự sống muôn đời" (Mt 25,46).*

Như Mẹ: Chúa Kitô là Vua của muôn vật muôn loài. Ngài vốn có địa vị cao cả, nhưng lại hạ mình xuống mang lấy thân phận một con người nghèo khổ. Ngài chấp nhận sống nghèo, để lấy cái nghèo mà làm cho con người nên giàu có, Ngài đến để cho con người được sống dồi dào. Quả thật, Chúa Kitô là Vua của tình yêu.

Với Mẹ: Lạy Chúa Kitô là Vua công chính, là Đấng phán xét mọi loài. Xin cho người tín hữu chúng con biết xây dựng đời sống mình dựa trên những giá trị của tình yêu Chúa: ra sức sống công chính trước mặt Chúa, và sống bác ái huynh đệ với tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin Mẹ giúp những người ngoại đạo có cơ hội nhận biết Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ của trần gian và là Vua của cả vũ trụ này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Bà goá nghèo này
đã bỏ vào nhiều hơn ai hết" (Lc 21,3).*

Như Mẹ: Tại sao chúng ta cần dâng lên Chúa những lời tạ ơn, ngợi khen, chúc tụng, hay dâng cúng tiền bạc vào nhà thờ? Chúng ta làm những việc đó không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn ích cho chính chúng ta. Chúa cần tấm lòng chúng ta hơn là lễ vật. Bà goá nghèo đã bỏ vào thùng dâng cúng với tấm lòng chân thành của bà, vì thế bà được Chúa khen.

Với Mẹ: Chúa là nguồn mạch mọi sự thiện hảo, xin cho người tín hữu biết góp phần vật chất cũng như tinh thần của mình vào việc xây dựng Hội Thánh Chúa cũng như thăng tiến xã hội trần thế này sao cho ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin Mẹ nâng đỡ những người đang sống trong cảnh goá bụa, để họ một lòng tin tưởng vào Chúa, và sẵn sàng dẫn thân vì những thiện ích chung.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt" (Lc 21,8).

Như Mẹ: Đặt niềm tin vào Chúa là một điều cần thiết. Niềm tin vững chắc sẽ giúp chúng ta vượt lên trên sợ hãi, và niềm tin vững chắc ấy cũng sẽ giúp chúng ta tỉnh táo trước những trò lừa gạt của người đời. Người tín hữu cần đọc Kinh Thánh nhiều hơn để có đức tin mạnh mẽ và sáng suốt hơn!

Với Mẹ: Thời đại ngày hôm nay có nhiều sự dữ xảy ra, và đồng thời cũng có những thiên tai và nhân tai khủng khiếp. Xin Chúa soi sáng cho người tín hữu một lòng trông cậy vào quyền năng và tình thương của Ngài, để họ đứng vững trong mọi hoàn cảnh của đời người.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin Mẹ giúp con cái của Mẹ đang sống trong thế giới đầy lừa dối này, khỏi rơi vào những cạm bẫy của ma quỷ, nhưng một lòng trung thành sống đức tin một cách kiên cường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu" (Lc 21,19).

Như Mẹ: Theo Chúa là phải vác thập giá mình mỗi ngày. Người môn đệ của Chúa không thể đi trên con đường dễ dãi, nhưng là con đường của hy sinh và từ bỏ. Trên con đường này sẽ có nhiều nguy hiểm, nhưng dưới sự che chở và phù trợ của Chúa, chúng ta sẽ tiến bước.

Với Mẹ: Chúa là Mục Tử nhân lành, xin Ngài luôn hiện diện với chúng con, nhất là khi chúng con gặp thử thách. Xin cho chúng con trung thành với Ngài trước những nghịch cảnh. Lạy Chúa, xin bảo vệ chúng con trước những mưu mô gian xảo của kẻ thù-ma quỷ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin Mẹ giúp chúng con biết đón nhận những khó khăn, thử thách và vất vả trong cuộc sống thường ngày với một đức tin vững bền.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*“Lập tức các ông bỏ chài lưới
mà đi theo Người” (Mt 4,20).*

Như Mẹ: Các môn đệ đầu tiên đã mau mắn từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa Giêsu. Điều này làm chúng ta phải ngạc nhiên: Các ông có nhẹ dạ dễ tin quá không? Phải chăng Chúa có một hấp lực lôi cuốn rất mạnh mẽ? Đúng. Phải công nhận rằng các ông thật là những con người có phúc vì được Người mời gọi và đã tin theo Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa vẫn mời gọi chúng con đi theo Ngài. Chúng con đi theo Ngài, nhưng lòng chúng con còn quá nặng nề. Xin cho tâm hồn chúng con gắn bó với Ngài nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con biết nhận ra tiếng mời gọi đi theo Chúa trên đường ngay chính, và mau mắn làm theo lời Người dạy để chúng con không bị lạc vào con đường gian ác.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

TRANG CHUYÊN ĐỀ

DÂNG LỄ CẦU CHO LINH HỒN

Giáo Hội dâng lễ Misa như Chúa đã dạy để “loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến” (Lời tung hô sau truyền phép). Thánh lễ cũng được dâng lên để thờ phượng Chúa, tạ ơn Chúa, đền bù tội lỗi nhân loại và xin ơn phúc cho Giáo Hội và thế giới (Giáo Lý Công Giáo). Lễ vật dâng lên trong Thánh lễ để “tôn vinh Danh Chúa, mưu ích cho chúng con cùng toàn thể Hội Thánh Người” (Lời đáp trước kinh Tiền Tụng).

Công đồng Trentô dạy rằng: “Thánh lễ Misa không những ca tụng Chúa, mà còn là lễ đền tội cho người sống và người đã qua đời” (Khóa 22 chương 2). “Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ nam nữ Chúa đã gọi ra khỏi thế gian, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa, thì cũng được sống lại như Người” (Kinh Tiền Tụng Thánh Lễ).

Từ thời xưa, Giáo Hội đã chấp nhận cho Linh mục chủ tế được nhận một số tiền lễ của giáo dân để chỉ lễ theo ý người xin. Theo lịch sử thời trước nữa, giáo dân thường đem hoa màu như bánh trái, rượu dâng lên chủ tế trong phần dâng lễ vật, dần dần để thuận tiện hơn, người ta dâng tiền để tùy ý chủ tế sắm các

vật dụng cần thiết” (Martimort, *The Signs of the New Covenant*, The Liturgical Press, 1963 NY, p. 208).

Thánh Bênadô thuật truyện về Thánh Malaiki, tổng giám mục Armagh, nước Ai Nhĩ Lan đã dâng nhiều thánh lễ cho linh hồn chị mình. Tưởng thế là đủ, ngài không dâng nữa. Ba mươi ngày sau, ngài nghe tiếng chị khóc trong phòng mặc áo lễ. Bà than rằng, bà “đã chờ 30 ngày mà không được ai giúp đỡ”. Ngài tiếp tục dâng lễ cầu cho chị rồi thấy chị mặc đồ đen. Ngài lại tiếp tục dâng lễ cầu cho chị tới khi thấy chị rục rỏ vào Thiên đàng cùng với một số rất đông các linh hồn được giải thoát trong ngày hôm ấy (199).

Thánh Nicholas thành Tolentino thấy vô vàn linh hồn luyện ngục ở trong một cánh đồng hợp nhau lại van xin ngài dâng lễ cầu cho họ. Sau 8 ngày dâng lễ, ngài được biết các linh hồn ấy đã được giải thoát khỏi luyện ngục (204).

Thánh Antôn Padua kể rằng, Chân phúc Gioan Alverina một lần dâng thánh lễ vào ngày lễ Các Thánh. Sau khi truyền phép, ngài cầm Mình Chúa trong tay và khẩn khoản nài xin Chúa vì công nghiệp Chúa Giêsu xin cứu lấy các linh hồn luyện ngục. Ngài được thấy một số đông linh hồn từ luyện ngục bay lên như những ánh lửa tung tóe từ lò lửa về hướng thiên đàng (204).

Theo Thánh Tôma tiến sĩ, “khi linh mục dâng lễ cầu cho linh hồn nào, dù ngài đọc bài lễ kính Đức Mẹ, lễ kính các Thánh, lễ cầu hồn hay bài lễ nào đi nữa thì công phúc của Thánh lễ cũng như nhau, nhưng nếu ngài đọc bài lễ cầu hồn thì công phúc được đặc biệt hơn, vì Giáo Hội đã dọn riêng những lời cầu nguyện và bài đọc chỉ cho người quá cố (215).

Có người như ông Pasqualio còn chủ trương rằng thánh lễ hát cầu cho người đã chết lại gia tăng hiệu quả thánh lễ đặc biệt hơn nữa, vì không có những linh mục mà có cả các giáo dân cũng thông phần hợp lời cầu nguyện cách trọng thể hơn (222). Giáo Hội đặt ra những lời ca hát không phải để cộng đoàn vui vẻ, hay cá nhân người xin lễ tự hào, mà để những lời van xin làm Chúa cảm kích dễ nghe hơn và ý chỉ lễ dễ được chấp nhận hơn.

Người ta cũng có thể xin dâng lễ để cầu nguyện cho người còn sống, cho chính mình. Thánh Leonard Marurice khuyên người ta dâng Thánh lễ cho chính mình khi còn sống tốt hơn là sau khi đã qua đời, vì những lý do sau đây:

1. Dâng lễ khi còn sống, chính mình được dự, chết rồi không chắc có được dự.
2. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu mình là kẻ có tội, hy vọng sẽ được lòng thương xót Chúa ban ơn ăn năn xứng thú đền bù, dù mình không

đáng. Chết rồi và đã xuống hỏa ngục thì không còn cứu vãn cách nào nữa, dù có dâng cả ngàn lễ cũng không đổi được số phận đời đời.

3. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống để được ơn chết lành, Chúa sẽ phù hộ trong giờ lâm tử nhờ ơn phúc thánh lễ.

4. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, ơn phúc vẫn còn, và nếu có phải luyện ngục, ngày giờ trong ấy sẽ được rút ngắn hơn. Chết rồi mới dâng lễ cầu cho thì linh hồn phải chờ đợi khốn khổ.

5. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống làm vinh danh Chúa hơn. Khi dâng lên Chúa tiền bạc Chúa đã ban cho, ta được công từ bỏ của cải. Chết rồi, tiền bạc về tay con cái họ hàng, mấy ai lo cứu giúp, họ đâu có cảm thấy nỗi khổ sở nóng nảy của ta mà cứu giúp mau chóng.

6. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu mình có ơn nghĩa Chúa thì được phần thưởng gấp đôi, vừa được tha phạt luyện ngục, vừa được công thưởng Thiên đàng. Chết rồi mới xin thì chỉ được tha phạt luyện ngục, không được gia tăng công thưởng Thiên đàng, không làm vinh danh Chúa hơn.

Cuối cùng chúng ta nên biết rằng, một Thánh lễ dâng cầu cho ta khi còn sống được tha hình phạt của ta nhiều hơn là dâng nhiều Thánh lễ sau khi ta chết, vì nếu ta làm mất lòng ai mà xin lỗi ngay thì dễ

được tha hơn là chần chừ để phải xin lỗi và phải đền bù trước tòa án. Một lời bào chữa đáng giá bao nhiêu tiền bạc rồi.

Chúng ta phạm đến Chúa nhiều cách, nếu chúng ta biết đền bù bằng việc lành phúc đức, việc từ thiện bác ái, nhất là nhờ công nghiệp Chúa Giêsu qua thánh lễ thì nợ của chúng ta được tẩy xóa. Chờ đến trước tòa án Chúa mới xin đền thì hình phạt lại thêm nặng nề hơn.

Thánh Anselmo dạy, "Sốt sắng dâng một Thánh lễ khi còn sống, lợi ích hơn cả ngàn Thánh lễ khi đã qua đời" (226). Chính Chúa Giêsu dạy, "Hãy làm việc khi trời còn sáng, tối rồi ai thấy đường đâu mà làm".

Lm. Mark, CMC

LO LẮNG CHO PHẦN RỖI LINH HỒN

Chúa Nhật 20-2-1955, Linh Mục Alfonso Matt (+1978) Cha Sở giáo xứ Sonntag (nước Áo) gởi cho Đức Cha Franz Tschann (+1955), Giám Mục Phụ Tá giáo phận Feldkirch, bản tường trình về sự kiện bà Maria Simma nhận sứ vụ giúp đỡ các Đẳng Linh Hồn trong Lửa Luyện Ngục. Bà Maria Simma là bốn đạo thuộc giáo xứ Sonntag. Xin trích phần Cha Sở trình bày lời nhắn nhủ của Các Đẳng Linh Hồn qua ghi chép của bà Maria Simma.

Các Đấng Linh Hồn rất quan tâm đến chúng ta và đến Nước THIÊN CHÚA. Các ngài nhắc nhở chúng ta như sau. Không nên than phiền về thời đại đang trải qua. Cần phải nói với các bậc làm Cha Mẹ rằng chính họ là những người mang trách nhiệm chính. Cha Mẹ gây thiệt hại lớn lao cho con cái khi thỏa mãn mọi yêu sách của chúng, cung cấp cho chúng tất cả những gì chúng muốn, chỉ vì lý do đơn giản là làm vui lòng chúng và để chúng khỏi la ó!

Làm như thế thì tính kiêu ngạo có thể đâm rễ trong lòng đứa bé. Lớn lên khi đứa trẻ bắt đầu cắp sách đến trường nó không biết đọc Kinh Lạy Cha cũng không biết làm Dấu Thánh Giá. Đôi khi hoàn toàn không biết gì về THIÊN CHÚA. Các Cha Mẹ thường thoái thác trách nhiệm khi cho rằng đó là bổn phận của các giáo lý viên và các thầy cô dạy môn tôn giáo. Nơi nào việc dạy giáo lý không bắt đầu ngay từ lúc tuổi còn thơ thì sau này lớn lên tôn giáo cũng không được coi trọng bao nhiêu.

Phải dạy cho con trẻ biết "từ bỏ"! Tại sao ngày nay có hiện tượng đứng đưng tôn giáo? có chuyện nền luân lý xuống cấp? Thừa bởi vì các trẻ em không được học biết "từ bỏ"! Sau này lớn lên chúng trở thành những người bất mãn, những kẻ không kín đáo, muốn xen mình vào đủ mọi thứ chuyện và muốn có mọi thứ một cách hoang phí. Điều này gây

ra các lệch lạc sai trái về tính dục, các tệ nạn ngừa thai và phá thai.

Kẻ nào ngay từ nhỏ không học biết "từ bỏ" thì lớn lên sẽ trở thành một người ích kỷ, vô tâm và tàn bạo. Vì lý do này mà ngày nay có rất nhiều oán thù và thiếu bác ái. Nếu chúng ta muốn trông thấy một thời đại tươi sáng tốt đẹp hơn thì phải bắt đầu ngay công trình giáo dục trẻ em.

Người ta phạm tội cách kinh hoàng chống lại lòng yêu mến tha nhân, nhất là bằng cách nói hành nói xấu, lừa đảo và vu khống. Nó bắt đầu từ đâu? Thưa, từ trong tư tưởng. Cần phải học biết tất cả những điều này ngay từ thời thơ ấu và tìm cách xua đuổi tức khắc những tư tưởng trái nghịch với đức bác ái. Cần phải đánh tan ngay tất cả các tư tưởng chống lại đức bác ái và đừng bao giờ đi tới chỗ phán xét tha nhân mà không có đức bác ái.

Đối với mỗi tín hữu Công Giáo thì công tác tông đồ là một bổn phận. Có người thi hành bổn phận với nghề nghiệp và có người khác với việc nêu cao gương sáng. Chúng ta thường than phiền có những tệ nạn phát xuất từ các bài diễn văn chống lại luân lý và chống lại tôn giáo. Vậy tại sao những người khác lại câm miệng? Những người tốt lành cũng phải biết bênh vực các xác tín của mình và dám tuyên xưng mình là tín hữu Công Giáo! Theo dòng lịch sử Giáo Hội, phải chăng sức khỏe tâm linh và nền văn

minh Kitô Giáo không phải là bốn phận cấp thiết và khẩn trương dành cho các tín hữu giáo dân như trong thời đại chúng ta đang sống sao? Mỗi tín hữu Công Giáo cần phải đặt mình trở về với việc tìm kiếm Nước THIÊN CHÚA và tìm cách làm cho Nước THIÊN CHÚA được mở rộng, bằng không thì loài người sẽ không còn ở trong cấp độ nhận biết sự cai trị của THIÊN CHÚA Quan Phòng.

Mỗi quan tâm lo lắng cho phần rỗi linh hồn không được bóp nghẹt bởi sự chăm sóc thái quá thân xác.

Ngày 22-6-1955 ban đêm bà Maria Simma nghe rõ ràng câu nói: "THIÊN CHÚA đòi buộc một việc đền bù!" Và chính với các hy sinh tự ý làm, được chấp nhận với lời cầu nguyện mà có thể đền bù phần lớn tội lỗi, nhưng nếu các hy sinh này không được vui lòng chấp nhận, thì THIÊN CHÚA sẽ dùng sức mạnh để đòi buộc. Bởi vì, "cần phải có một việc đền bù!"

... "Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chẳng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn

cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn” (Thánh Vịnh 130 {129}).

(“Le anime del Purgatorio mi hanno detto”, Maria Simma, Edizioni Villadiseriane, Ottava edizione, trang 42-46)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt (vietvatican)

CÁC KẾT QUẢ CỦA KINH MÂN CÔI AN ỦI VÀ CỨU CÁC LINH HỒN RA KHỎI LUYỆN NGỤC

Khi đọc cuộc đời các thánh, chúng ta thấy các vị đã dùng Kinh Mân Côi như phương thế hữu hiệu giúp hoán cải các người tội lỗi và cứu rỗi các linh hồn.

Kinh Mân Côi không chỉ cứu con người khỏi phạm tội và khỏi đi theo con đường lầm lạc, mà cũng cứu tín hữu khỏi các cuộc chiến và các hình phạt nữa. Để chấm dứt Đệ Nhất Thế Chiến, Đức Mẹ Fatima đã xin tín hữu lần hạt Mân Côi. Để có hòa bình và giữ gìn hòa bình Mẹ cũng xin tín hữu lần hạt Mân Côi. Để cứu Kitô giáo khỏi cuộc xâm lăng của Hồi giáo, Đức Thánh Giáo Hoàng Piô V đã phát động chiến dịch lần hạt Mân Côi, phó thác số phận cuộc chiến đấu cho Đức Bà Mân Côi: và chiến thắng đã xảy ra tại vịnh Lepanto.

Kinh Mân Côi giúp có hòa bình và cứu vãn hòa bình, làm ngưng các cuộc chiến và đem lại chiến thắng. Thánh Gioan Bosco bảo đảm rằng nơi đâu có đọc Kinh Mân Côi, thì nơi đó tín hữu có "các ngày an bình và thanh nhàn". Và thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu xác nhận rằng cho dù tội lỗi của con người có lớn đến mấy đi nữa, cho tới khi nào người ta còn lần hạt Mân Côi, thì Thiên Chúa sẽ không thể bỏ rơi thế giới, bởi vì lời kinh này có quyền lực đối với trái tim Người".

Thánh Giám Mục Milano Ildefonso Schuster kêu gọi huy động toàn thể tín hữu chăm chỉ lần hạt trong tháng mười là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi, như là "một cuộc tổng tấn công chống lại các chiến lũy hỏa ngục", quấy phá hòa bình, gieo rắc đổ vỡ và gây ra các hình phạt trên nhân loại.

Chân phước Luigi Orione, khi biết rằng nước Ba Lan đã bị các đoàn quân Đức quốc xã xâm lăng ngày mùng 1 tháng 9 năm 1939, trước thảm cảnh của quốc gia cao quý này, ngài mời gọi các con cái thiêng liêng và nói với họ: "Chúng ta hãy dùng Kinh Mân Côi để chống lại các súng đại bác, và chúng ta hãy chấp tay lại thay cho các bàn tay cầm súng bắn giết".

Trong một thị kiến cha Pio Năm Dấu xác nhận rằng chuỗi Mân Côi là một trong các khí giới vĩ đại nhất

của hòa bình và chiến thắng mà tất cả mọi người có thể có trong tay.

Chính cha Pio kể lại rằng ngài đã trông thấy từ cửa sổ ca đoàn tu viện một quảng trường đầy các kẻ thù la hét: "Phải chết! Phải chết!..." Cha hướng tới Đức Mẹ để xin Mẹ trợ giúp, Đức Mẹ đặt vào tay cha một tràng chuỗi Mân Côi để cha sử dụng như khí giới. Khi đó cha nhìn ra cửa sổ với Chuỗi Mân Côi trong tay và trông thấy tất cả mọi kẻ thù bị đánh ngã lăn ra đất.

Đúng thật là Đức Mẹ đã ban cho chuỗi Mân Côi một quyền lực vĩ đại. Để hoán cải các người tội lỗi, để đánh bại chủ thuyết cộng sản vô thần, để có được hòa bình, Mẹ đã xin tín hữu lần hạt Mân Côi khi hiện ra tại Fatima. Để xa lánh các hình phạt đời này là chiến tranh, cũng như các hình phạt đời sau là hỏa ngục, Mẹ cũng đã xin tín hữu lần hạt Mân Côi. Làm sao chúng ta lại không hiểu điều đó?

Chưa hết, Kinh Mân Côi còn giải thoát các linh hồn khỏi Luyện Ngục nữa. Có một bà nọ có người anh trai qua đời. Bà rất buồn sầu vì mất anh, nhưng nỗi đau đớn của bà càng lớn hơn vì anh bà lại là một Kitô hữu tốt. Bà có một giấc mơ. Bà thấy Cha Pio Năm Dấu an ủi bà và nói: "Con hãy lần 200 chuỗi Mân Côi và anh con sẽ vào Thiên Đàng ngay lập tức". Khi tỉnh dậy, bà nhớ giấc mơ, nhưng lại nghĩ nó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng sáng hôm sau bà

đến gặp cha Pio. Vừa trông thấy cha, bà không nghĩ tới giấc mơ nữa và mặt đầy nước mắt bà hỏi cha xem linh hồn anh của bà hiện đang ở đâu và bà phải làm gì cho anh ấy. Cha Pio hỏi: "Vậy cha đã không nói cho con biết đêm vừa qua sao... Con hãy lần 200 chuỗi Mân Côi và anh con sẽ vào Thiên Đàng ngay lập tức".

Kinh Mân Côi cũng còn có quyền lực ngoại thường này nữa: đó là giải thoát các linh hồn khỏi Luyện Ngục, đem lại cho họ sự nhẹ nhàng và ơn an ủi lớn. Chính cha Pio thành Pietrelcina, khi tặng một người con thiêng liêng chuỗi Mân Côi đã nói với chị giọng run run: "Cha tin thác cho con một kho tàng: hãy biết sinh lợi với nó. Chúng ta hãy làm cho Luyện Ngục trống rỗng."

Trong các tài liệu của Ân phong Chân phước cho thánh Gioan Massias, dòng Đa Minh, chúng ta đọc thấy rằng Đức Mẹ đã hiện ra với cha trên giường chết và vén mở cho cha biết rằng vì cha đã liên li lần hạt Mân Côi nên cha đã giải thoát được 1 triệu 400.000 linh hồn khỏi Luyện Ngục. Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI ra lệnh kể lại trong Sắc lệnh phong Chân phước cho vị tu sĩ thánh thiện này con số kỳ diệu các linh hồn chân phước đã cứu được khỏi Luyện Ngục, để an ủi tất cả các tín hữu sùng mộ Kinh Mân Côi.

Thánh Nữ Têrêxa Hàì Đồng Giêsu một lần kia đã viết rằng, khi bắt đầu đọc Kinh Mân Côi Thánh, chị đã được ơn xuất thần và trông thấy Luyện Ngục có hình thù một khu vực lớn có tường bao quanh, trong đó các linh hồn phải chịu đau khổ giữa các ngọn lửa thanh luyện. Vừa đọc Kinh Kính Mừng đầu tiên chị trông thấy một giọt nước rất mát rơi xuống trên các linh hồn khiến cho họ được mát mẻ; và cứ như thế Kinh Kính Mừng thứ hai, thứ ba, thứ bốn... Khi đó chị Thánh hiểu rằng việc đọc Kinh Mân Côi đem lại sự vui nhẹ cho các linh hồn đang phải thanh tẩy tội lỗi biết bao nhiêu, và chị đã không bao giờ muốn ngừng lần hạt Mân Côi nữa.

Chính vì thế thánh Alfonso de Liguori mới lập đi lập lại rằng: "Nếu chúng ta muốn giúp đỡ các linh hồn trong Luyện Ngục, thì hãy lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho họ, vì Kinh Mân Côi đem lại cho họ sự vui nhẹ rất lớn".

Cả Chân phước Anibale nước Pháp cũng bảo đảm với chúng ta rằng: "Khi chúng ta lần hạt Mân Côi của Mẹ Maria Rất Thánh cho một linh hồn nào đang chịu thanh luyện, thì linh hồn đó cảm thấy các ngọn lửa bao quanh họ hầu như tắt đi, và cảm nhận được một sự mát mẻ của Thiên Đàng".

Trong các bài giảng của mình, một ngày kia thánh Đa Minh thuyết giảng về các ơn ích của Chuỗi Mân Côi đối với các linh hồn trong Luyện Ngục. Nhưng

trong số các tín hữu hiện diện có một người nghi ngờ bắt đầu chế nhạo thánh nhân. Tuy nhiên, đêm hôm đó ông này mơ thấy một vực sâu đầy lửa với các linh hồn đang chịu thanh tẩy chìm ngập trong đó, và ông trông thấy Đức Mẹ, hiền từ thương xót giơ ra cho họ một sợi xích vàng để kéo họ lên khỏi vực sâu: sợi xích vàng đó là Tràng Chuối Mân Côi Thánh.

Có một tông đồ ngoại thường khác chuyên lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Ngục: đó là thánh Pompilio Pirrotti. Với các Chuối Mân Côi của mình, thánh nhân bước vào trong liên hệ thân tình với các linh hồn trong Luyện Ngục. Họ bày tỏ cho thánh nhân lòng biết ơn của họ đối với lời kinh họ nhận được. Sự thân tình của thánh nhân đối với họ lớn tới độ khi Thánh nhân đọc Kinh Mân Côi, "người ta nghe linh hồn các người đã qua đời cùng nhau thưa phần hai của kinh Kính Mừng Maria".

Ôi, chúng ta tất cả sẽ có thể thi hành lòng bác ái đẹp biết bao này đối với các linh hồn đang đền tội trong Luyện Ngục, khi lần nhiều tràng hạt Mân Côi để cầu nguyện cho họ!

Linh Tiến Khải (Thánh Mẫu Học, bài số 366)





Hãy Cải Thiện Đời Sống
Hãy Tôn Sùng Mẫu Tâm
Hãy Lấn Hạt Mân Côi
(Mệnh lệnh của Mẹ Maria tại Fatima năm 1917)



Như Mẹ: Mẹ Maria luôn luôn ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Hãy chuyên chăm suy niệm Lời Chúa trong lòng như Mẹ (x. Lc 2,19.51).

Với Mẹ: Mẹ luôn hướng về Thiên Chúa với niềm cảm mến tri ân. Hãy ngợi khen Thiên Chúa với Mẹ hết cả tâm hồn (x. Lc 1,46-55).

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn vâng theo thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời (x. Lc 1,38). Hãy nhờ Mẹ mà sống Lời Chúa, vì Lời Chúa là ngọn đèn soi cho ta bước (x. Tv 119,105).

Trong Mẹ: Chúa luôn hiện diện trong Mẹ. Hãy nhờ Mẹ mà đến với Chúa qua các mầu nhiệm Mân Côi, để Chúa đồng hành với ta trong suốt cuộc đời (x. ĐGH Gioan Phaolô II, *Rosarium Virginis Mariae*, 24.26.39).

Ai nghe lời Mẹ bảo, **Cứ Làm Theo** Lời Chúa dạy (x. Ga 2,5), đó là người khôn (x. Mt 7,24), là người thật có phúc (x. Lc 11,28), là người nhà của Chúa (x. Mc 3,35), và là người được Cha yêu mến (x. Ga 14,23).

Kinh Mân Côi Dòng Đa Minh Việt Nam

Tu viện Thánh Martin, số 1/4 Kp. 10 - Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai
Email: kinhmancoi.net@gmail.com; Web: kinhmancoi.net
(Đặc trách: Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.; ĐT: 0988.560.042)