

CỬ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Tháng 05 Năm 2016



LÒNG THƯƠNG XÓT
NGUỒN MẠCH NIỀM VUI VÀ BÌNH AN



NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
Hãy Có Lòng Thương Xót Như Chúa Cha



CỨ LÀM THEO



SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

SỐ THÁNG 5/2016



**LÒNG THƯƠNG XÓT
NGUỒN MẠCH NIỀM VUI VÀ BÌNH AN**

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Ý CẦU NGUYỆN

Ý chung: Cầu cho người phụ nữ ở mọi quốc gia trên thế giới được tôn trọng, nhìn nhận và đề cao, vì đóng góp thiết yếu của họ cho xã hội.

Ý truyền giáo: Cầu cho các gia đình, các cộng đồng và các đoàn thể biết thực hành việc lần chuỗi Mân Côi để loan báo Tin Mừng và bình an.

GIÁO HUẤN

Chúng ta cần liên li chiêm ngưỡng mầu nhiệm của lòng thương xót. Đây là suối nguồn tươi vui, tĩnh lặng và an bình. Đây là điều kiện để chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ. Lòng thương xót là lời mạc khải mầu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh. Lòng thương xót là hành động chung cuộc và tối thượng, qua đó Thiên Chúa đến với chúng ta. Lòng thương xót là luật căn bản được đặt vào trái tim của những ai biết dùng đôi mắt chân thành để nhìn vào người anh em gặp thấy trên đường đời. Lòng thương xót là con đường nối kết Thiên Chúa với con người, hướng lòng chúng ta về niềm hy vọng sẽ được yêu thương luôn mãi, bất chấp tội lỗi của chúng ta.

(ĐGH Phanxicô, *Misericordiae Vultus*, 2).

GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá
2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến
4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội
5. Đọc Tin Mừng theo ngày
6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương
8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá
2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình
4. Đọc Tin Mừng theo ngày
5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

*Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...
5 chục tùy điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.*



THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

Sống trong một xã hội đầy biến động, con người chúng ta thường xuyên phải đối diện với lo âu và sợ hãi. Ai ai cũng đều ước mong mình được sống an vui.

Tháng Hoa về, Giáo Hội mời gọi chúng ta kết những bông hoa thiêng liêng dâng lên Mẹ Thiên Chúa. Bông hoa đẹp nhất mà Đức Mẹ ưa thích nhất, đó là Kinh Mân Côi. Lần hạt Mân Côi để cứu thế giới đang lâm nguy, lần hạt Mân Côi để tâm hồn được bình an, lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho nhân loại đang sống trong lo âu và sợ hãi. Tại sao lại phải lần hạt Mân Côi? Xin thưa, đó là một lời kinh đơn sơ mà hiệu quả, là một lời kinh cầu nguyện xin ơn bình an. Khi lần hạt, chúng ta mang lấy tâm tình của Đức Mẹ để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, và lòng thương xót của Ngài là nguồn mạch niềm vui và bình an cho chúng ta.

Xin Mẹ là Mẹ của Lòng Thương Xót, khẩn cầu cùng Chúa cho chúng con được sống an vui.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

*"Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần
Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy,
Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều" (Ga 14,26).*

Như Mẹ: Trước khi về với Cha, Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ để Chúa Thánh Thần dạy bảo các môn đệ mọi điều và soi sáng giúp các môn đệ nhớ lại những điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm. Quả thật, Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ cho các môn đệ trong việc đi theo Chúa Kitô cũng như trong việc làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh.

Với Mẹ: Lạy Chúa Thánh Thần, sống giữa thế gian đầy hận thù và nghi kỵ, chúng con thường xao xuyến và lo âu. Xin Ngài ngự xuống trên chúng con, trấn an chúng con, để chúng con thực sự trở thành người xây dựng hoà bình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con cũng được đầy ơn Chúa Thánh Thần.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã" (Ga 16,1).

Như Mẹ: Chúa Giêsu biết rõ về tình cảnh của các môn đệ sau khi Người về cùng Chúa Cha. Các môn đệ rồi đây sẽ phải đối diện với nhiều thử thách: bị bắt bớ, bị đánh đập...; ngoài ra, các môn đệ cũng sẽ đón nhận được ơn Chúa Thánh Thần để có đủ can đảm vượt qua tất cả. Chúa Giêsu đã nói trước cho các ngài để các ngài vững tin khi các sự việc đó xảy ra.

Với Mẹ: Sống trong xã hội bị tục hoá này, Chúa Giêsu bị coi như là một nhân vật lịch sử đang đóng kịch. Xin Cha sai Chúa Thánh Thần đến để làm chứng cho con người hôm nay nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ của trần gian.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, Mẹ không hề nghi nan khi theo Chúa, xin Mẹ trợ giúp chúng con luôn luôn.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Không ai có thể đến với Chúa Cha
mà không qua Thầy" (Ga 14,6).*

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Đấng đã từ trời mà đến, nghĩa là từ Cha mà đến. Chúng ta ở dưới đất thì không thể biết gì ở trên cao. Chúa Giêsu đến trần gian này để cho chúng ta biết Chúa Cha là Đấng ở trên cao. Chúng ta chỉ có thể đến với Chúa Cha qua Chúa Giêsu mà thôi. Quả thật, Chúa Giêsu là đường dẫn ta đến với Cha.

Với Mẹ: Lạy Cha, chúng con xin tạ ơn Cha vì đã ban Con Cha cho chúng con. Nhờ Chúa Con, chúng con mới biết Cha và mới có thể đến được với Cha. Xin Cha luôn bao bọc chúng con bằng tình thương quan phòng của Cha.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ luôn đi trên con đường của Chúa Giêsu mà đến với Cha, xin Mẹ dắt dìu chúng con trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn" (Ga 16,13).

Như Mẹ: Trước khi về với Chúa Cha, Chúa Giêsu nhấn mạnh cho các môn đệ biết vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần là tác nhân chính trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Nhờ tác động của Thần Khí, các môn đệ trở thành những người hiểu biết sự thật toàn vẹn và can đảm làm chứng cho sự thật ấy.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang ngự bên hữu Chúa Cha, còn chúng con thì đang ở nơi trần gian đầy giả dối và bất công. Xin Chúa sai Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, để Người hướng dẫn chúng con sống theo sự thật.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vương bợn nhơ, Mẹ đã sống trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, xin Mẹ dạy bảo chúng con biết sống trong ánh sáng của Tin Mừng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui" (Ga 16,20).

Như Mẹ: Mỗi người trong chúng ta chắc hẳn đã từng trải nghiệm về sự chia ly như người thân qua đời hay đi xa nhà. Các môn đệ khi phải xa cách Chúa Giêsu thì cũng sẽ rơi vào tình trạng đó. Tuy nhiên, Chúa Giêsu hứa rằng Chúa đi rồi Chúa lại đến. Và vì thế, nỗi buồn phiền của các môn đệ sẽ trở thành niềm vui khi lại thấy Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang ngự bên hữu Chúa Cha. Xin Chúa dọn chỗ cho chúng con trong Nước Trời. Và xin Chúa cũng hiện diện trong cuộc đời của mỗi chúng con bằng tình thương và quyền năng của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ thật diễm phúc vì đã được hưởng phúc thiên đàng. Xin Mẹ đoái nhìn đến đoàn con cái đang sống trong trần gian đầy nước mắt này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Thầy sẽ gặp lại anh em,
lòng anh em sẽ vui mừng" (Ga 16,22).*

Như Mẹ: Việc gặp lại người thân sau bao ngày xa cách sẽ mang lại niềm vui cho cả hai bên: người ở lại và người đi xa. Khi đi xa, Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ nỗi buồn phiền; khi trở lại, Chúa Giêsu mang đến cho các môn đệ niềm vui. Ước gì mỗi người chúng ta luôn khao khát gặp Chúa, để lòng chúng ta được tràn niềm vui.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là niềm vui của chúng con. Vắng Chúa, đời sẽ buồn; có Chúa, đời sẽ vui. Xin cho chúng con luôn lấy làm tự hào được làm con Chúa, và luôn biết sống vui vì có Chúa làm gia nghiệp đời mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, Mẹ đã sống trong niềm vui ngập tràn trên thiên đàng, xin Mẹ nhớ đến chúng con là những người đang sống trong thế gian đầy thử thách và cũng đầy nước mắt này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Chính Chúa Cha yêu mến anh em,
vì anh em yêu mến Thầy" (Ga 16,27).*

Như Mẹ: Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa vượt lên trên tất cả mọi thứ tình yêu của con người. Chúa Cha yêu mến chúng ta. Điều này được thể hiện qua việc Chúa Cha đã chấp nhận hy sinh cả Con Một, để nhờ Con Một mà chúng ta được sống. Chúa Cha sẽ yêu mến chúng ta nhiều hơn nữa, khi chúng ta yêu mến Con Một của Người là Chúa Giêsu.

Với Mẹ: Nhiều người ngày hôm nay đang sống trong vô cảm: vô cảm với Thiên Chúa và vô cảm với nhau. Xin Chúa là nguồn mạch tình yêu tẩy xóa tâm hồn những ai đang sống trong sự vô cảm đó, để họ biết mở lòng ra với chính Chúa, rồi sau đó với tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đường lành, xin Mẹ dạy bảo chúng con biết sống theo giới răn kếp là: mến Chúa và yêu người.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Chính anh em là chứng nhân
về những điều này" (Lc 24,48).*

Như Mẹ: Những ai biết Chúa Kitô thì mới có thể làm chứng về Ngài. Các tông đồ là những người đã sống với Chúa, chứng kiến bao nhiêu việc lạ Chúa làm, được nghe những lời giáo huấn của Chúa. Ngoài ra, các ngài được chứng kiến việc Chúa hiện ra sau biến cố Chúa phục sinh. Quả thật, như Chúa đã cho biết: "chính anh em là chứng nhân về những điều này".

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, con người thường đòi hỏi có bằng chứng xác thực rồi mới tin. Việc Chúa sống lại đã được các môn đệ xác nhận, nhưng nhiều người vẫn không chấp nhận. Xin Chúa giúp họ tin là Chúa đã sống lại thật rồi.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, Mẹ là người đã hết lòng theo Chúa, nên Mẹ được thừa hưởng Nước Trời trọn vẹn. Xin Mẹ giúp chúng con luôn hướng lòng về Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan
khốn khó nhưng can đảm lên" (Ga 16,33b).*

Như Mẹ: Thế gian là nơi đang diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt giữa ánh sáng và bóng tối. Các môn đệ là những người đi theo Chúa, nghĩa là đi theo ánh sáng. Nhưng các ngài lại đang ở trong thế gian. Thế gian thì gian xảo. Ở trong thế gian này, nhiều lúc các môn đệ phải gian nan khốn khó. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ can đảm lên, vì Chúa luôn đồng hành cùng.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong thế gian đầy tội lỗi. Thế gian đó nhiều lúc khiến chúng con khốn đốn. Xin Chúa soi sáng cho chúng con luôn biết đi trong ánh sáng chân lý của Chúa với một lòng can đảm tới cùng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, Mẹ đã đi theo Chúa tới cùng. Xin Mẹ phù giúp chúng con can đảm dẫn thân làm chứng cho Chúa dù thế gian có tìm cách hại chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Con cầu nguyện cho họ" (Ga 17,9a).

Như Mẹ: Trong lời cầu nguyện của mình, Chúa Giêsu dâng những người môn đệ thân yêu cho Chúa Cha, xin Chúa Cha gìn giữ họ trong danh thánh của Ngài. Các môn đệ còn ở lại thế gian là còn phải đương đầu với nhiều mối hiểm nguy gian khổ. Chúa Giêsu cầu nguyện cho họ, để dù họ ở giữa thế gian nhưng vẫn kiên cường làm chứng cho Chúa.

Với Mẹ: Chúng con xin cảm tạ Cha đã cho chúng con ơn nhận biết Cha nhờ Chúa Giêsu. Như Chúa Giêsu, chúng con cầu xin cho tất cả những ai chưa có đức tin đều sớm nhận biết Chúa Giêsu là Đấng mà Cha đã sai đến.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, chúng con xin dâng cho Mẹ đời sống đức tin của chúng con, bản thân, gia đình và tất cả mọi sự thuộc về chúng con, để Mẹ lại dâng lên Thiên Chúa giúp cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ" (Ga 17,17).

Như Mẹ: Chúa Giêsu trao gửi tất cả những người tin theo Người cho Chúa Cha gìn giữ và dẫn họ bước đi trong sự thật, trong ánh sáng của Tin Mừng. Chúa Giêsu đã lo lắng cho cuộc sống của những môn đệ còn ở lại thế gian. Chúa cầu nguyện với Cha, để xin Cha thánh hiến các môn đệ trong sự thật, từ đó, các môn đệ mới có thể làm chứng cho Chúa.

Với Mẹ: Dẫu biết rằng sự thật sẽ giải phóng chúng con, nhưng Cha ơi, chúng con lại đang bị trói buộc vào những gian dối của thế gian. Xin Cha thánh hiến chúng con trong sự thật, để chúng con can đảm sống và làm chứng cho sự thật của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, trọn cuộc đời Mẹ luôn sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí Sự Thật, xin dẫn dắt chúng con trong việc sống ngày lành theo ý Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Con ở trong họ và Cha ở trong con
để họ được hoàn toàn nên một" (Ga 17,23).*

Như Mẹ: Chúa Giêsu khao khát cho tất cả môn đệ được nên một trong tình yêu của Chúa như chính Người với Chúa Cha là một. Việc hiệp nhất trong Giáo Hội là điều rất quan trọng. Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha cho sự hiệp nhất đó, người môn đệ cũng cần cầu nguyện và cố gắng xây dựng mỗi dây hiệp nhất.

Với Mẹ: Lạy Cha chí thánh, dấu chỉ có sức mạnh trong việc làm chứng cho Chúa Kitô cho con người thời đại hôm nay, đó là hiệp nhất. Tuy nhiên, tương quan giữa những người tin Chúa đang bị rạn nứt, xin Cha hiệp nhất chúng con trong một tinh thần và một đức tin.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin Mẹ cầu bầu cho các Kitô hữu biết bỏ qua những khác biệt mà xây dựng tình hiệp nhất với nhau.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự;
Thầy biết con yêu mến Thầy" (Ga 21,17b).*

Như Mẹ: Điều Chúa Giêsu muốn nơi người môn đệ là lòng yêu mến. Cho dù con người có vấp phạm vì yếu đuối nhiều, nhưng nếu họ có lòng thành thật hối cải thì Người sẵn sàng tha thứ. Chúa Giêsu biết rõ mọi sự nơi các môn đệ. Chúa biết rõ con người Phêrô, nhưng Chúa vẫn tin tưởng giao phó đoàn chiên cho ông.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con yêu mến Ngài. Phần chúng con đã tin theo Chúa, nhưng nhiều lúc chúng con lại thờ ơ với Ngài. Xin Ngài tha thứ cho sự yếu đuối của chúng con, đồng thời xin Ngài thêm lòng mến nơi chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, khi chúng con sa ngã vì yếu đuối, xin Mẹ giúp chúng con mau mắn đứng dậy trở về xin Chúa thứ tha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Điều Thầy truyền dạy
là hãy yêu thương nhau" (Ga 15,17).*

Như Mẹ: Yêu thương là bản chất của Thiên Chúa. Vì yêu thương, Chúa Cha đã ban Con Một cho chúng ta. Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta cho đến cùng. Yêu thương là giới luật quan trọng nhất của người Kitô hữu. Khi yêu thương nhau là chúng ta đang cố gắng nên hoàn thiện như Cha trên trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nói yêu thương thì rất dễ, nhưng thực hành đức yêu thương đối với những người luôn làm hại mình thật khó. Xin Chúa uốn nắn hành vi và lối sống của chúng con, để cuộc đời của chúng con phản ánh được tinh thần của Tin Mừng về lòng yêu thương.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, Mẹ đã sống hết lòng với Thiên Chúa và hết tình với loài người chúng con. Xin Mẹ tập cho chúng con luôn biết sống bác ái với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" (Ga 20,22).

Như Mẹ: Chúa Thánh Thần đã được ban xuống trên các môn đệ để giúp các ngài tiếp tục công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần không ngừng hướng dẫn con thuyền Giáo Hội tiến về cùng đích của lịch sử cứu độ là Nước Trời. Chúng ta cũng được đón nhận Chúa Thánh Thần khi chịu phép rửa tội, nhất là khi chúng ta chịu phép thêm sức.

Với Mẹ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự xuống trên từng người chúng con. Xin Ngài canh tân bộ mặt trái đất này. Xin Ngài sửa dạy chúng con biết sống theo giá trị của Tin Mừng và không ngừng tìm kiếm Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, Mẹ đã được tràn đầy Thánh Thần trong ngày truyền tin, xin Mẹ giúp chúng con luôn sẵn sàng để Chúa Thánh Thần soi sáng dẫn đường.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Mọi sự đều có thể đối với người tin" (Mc 9,23).

Như Mẹ: Điều kiện để được Chúa Giêsu chữa lành chính là lòng tin. Đức tin có một mãnh lực rất lớn. Có thể nói có đức tin là có tất cả, mất đức tin là không có gì. Trước khi Chúa Giêsu chữa bệnh cho ai, Ngài thường hỏi họ: "con có tin không?" Và nếu họ nói có, thì Chúa trả lời: "đức tin của con đã cứu chữa con". Mọi sự đều có thể đối với người tin.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang có đức tin, và chúng con tin rằng chúng con có được đức tin là nhờ vào tình thương của Chúa. Nhưng, đức tin của chúng con đang yếu kém, xin Chúa củng cố đức tin của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ hướng dẫn chúng con sống đức tin trong một xã hội tục hoá này, và xin cho chúng con biết thông truyền niềm tin cho người khác.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người phục vụ mọi người" (Mc 9,35b).

Như Mẹ: Quyền lực, danh vọng và địa vị luôn có sức hấp dẫn con người. Con người thường có khuynh hướng thích "làm chủ hơn làm tớ, làm lớn hơn làm nhỏ". Đối với Chúa Giêsu thì lại khác: muốn làm lớn phải làm người phục vụ. Chúa là Chúa mà đã chấp nhận rửa chân cho các môn đệ; đến lượt mình, các môn đệ cũng phải học theo gương Thầy Giêsu.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, các mục tử là những người được Chúa tuyển chọn giữa cộng đoàn Dân thánh, xin Chúa hướng dẫn các ngài để các ngài phục vụ tha nhân trong khiêm nhường.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, xin Mẹ trợ giúp các mục tử trong Giáo Hội biết noi gương phục vụ của Chúa Giêsu mà tận tình chăm sóc đoàn chiên của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Chúng con thấy có người lấy danh Chúa mà trừ quỷ" (Mc 9,38).

Như Mẹ: Có nhiều người, tuy chưa biết Chúa, nhưng vẫn sống tử tế theo tiếng lương tâm. Như thế, một cách nào đó, họ là người tín hữu vô danh. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng có người không thuộc nhóm các môn đệ, nhưng lại lấy danh Chúa mà trừ quỷ. Còn chúng ta, là môn đệ của Chúa, chúng ta có dám tin vào Danh Chúa để thực thi những việc bác ái, sống tử tế với người khác và tránh xa sự dữ?

Với Mẹ: Lạy Chúa, sự dữ đang ngày càng gia tăng. Chúa nhìn thấy rõ sự ác đang đe dọa cuộc sống chúng con, xin Chúa dùng danh Ngài mà thanh tẩy lòng gian tà nơi mỗi người chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin Mẹ làm cho chúng con yêu mến danh thánh của Chúa Giêsu, bởi vì dưới bầu trời này chỉ có danh Chúa mới mang lại sự sống đời đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Hãy giữ muối trong lòng anh em
và sống hòa thuận với nhau" (Mc 9,50b).*

Như Mẹ: Chúa mời gọi con cái mình hãy làm chứng cho Ngài bằng đời sống yêu thương, hòa thuận và quảng đại với tha nhân. Muối là điều rất cần trong cuộc sống. Muối làm gia vị và làm chất để ướp. Chúng ta cần giữ muối yêu thương này trong đời sống của mình, đừng để muối nhạt đi, bởi vì muối mà nhạt đi thì biết lấy gì mà ướp cho mặn lại.

Với Mẹ: Lạy Chúa, như lời Đức giáo hoàng Phaolô VI đã nói: "Thế giới hôm nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy", xin cho các tu sĩ nam nữ của Chúa luôn giữ vững muối trong lòng là dám sống Tin Mừng giữa lòng đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin Mẹ giúp người sống đời dâng hiến luôn giữ được tình mến trong đời sống phục vụ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Thiên Chúa đã làm nên con người
có nam có nữ" (Mc 10,6).*

Như Mẹ: Hôn nhân là một cơ chế đã được Chúa chúc lành và thánh hóa, và nâng lên thành bí tích. Điều này cho thấy hôn nhân quan trọng như thế nào trong kế hoạch tạo dựng và cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng ngày nay, nhiều cặp vợ chồng lại dễ dàng bỏ nhau vì những lý do vớ vẩn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tình trạng gia đình đổ vỡ ngày càng gia tăng đáng báo động. Xin Chúa giúp những người sống trong bậc hôn nhân gia đình biết tôn trọng cơ chế mà Chúa đã thiết định, đồng thời xin giúp họ biết gắn bó với nhau bằng một tình yêu chân thành.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đáng đáng tôn trọng, xin Mẹ lưu tâm đến hoàn cảnh các gia đình đang gặp khó khăn mà cứu giúp họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Cứ để trẻ em đến với Thầy,
đừng ngăn cấm chúng" (Mc 10,14a).*

Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi con người hãy mặc lấy tâm tình của những trẻ nhỏ là đơn sơ, phó thác vào Chúa. Có trở nên như trẻ nhỏ, người ta mới được vào Nước Trời, vì Nước Trời là của những ai giống như trẻ nhỏ.

Với Mẹ: Con người đã đánh mất dần sự trong trắng đơn sơ vì tội lỗi của mình và vì cậy dựa vào sức riêng mình. Xin Chúa cải hóa ý nghĩ trong tâm hồn chúng con, để chúng con biết sống đơn sơ và tín thác vào Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mẩn lạ lùng, ngày nay nhiều trẻ em đang bị bóc lột sức lao động và bị bán làm nô lệ, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho những trẻ thơ trên thế giới hôm nay, đặc biệt những trẻ thơ đang sống trong tình trạng mất phẩm giá và khổ sở.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy" (Ga 16,15).

Như Mẹ: Ba Ngôi Thiên Chúa luôn kết hợp mật thiết với nhau. Chúa Giêsu đã mặc khải sự nên một trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi cho chúng ta qua cuộc đời của Người. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Chúa Giêsu. Chúa Cha đã ban cho Chúa Giêsu quyền thống lãnh mọi sự trên trời dưới đất.

Với Mẹ: Chúng con cảm tạ Chúa đã mặc khải mầu nhiệm tình yêu về Ba Ngôi Thiên Chúa cho loài người chúng con. Thiên Chúa Ba Ngôi đã yêu thương loài người chúng con quá bội. Xin cho đời sống chúng con luôn diễn tả được chiều kích của mầu nhiệm ấy.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin dạy chúng con biết suy đi gẫm lại mầu nhiệm tình yêu Chúa trong cuộc đời thường ngày của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Hãy đi bán những gì anh có
mà cho người nghèo" (Mc 10,21).*

Như Mẹ: Để được hưởng Nước Trời thì ngoài những gì đã làm vì luật dạy, Chúa Giêsu còn mời gọi ta phải từ khước những cái làm ta vướng bận như của cải vật chất. Nếu chúng ta thực sự tin tưởng vào Chúa, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng tất cả mọi sự chúng ta có đều bởi Chúa mà ra. Như thế, Chúa mời gọi chúng ta sống tín thác vào Ngài, đặt Ngài trên mọi sự.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người thường bám víu lấy những gì là tạm bợ ở đời này như tiền của, danh vọng và địa vị để sống hưởng thụ, mà quên đi việc tìm kiếm Nước Chúa. Xin cho chúng con tha thiết tìm kiếm Nước Trời trong khi còn lam lũ kiếm sống ở trần gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lâu đài Đavít vậy, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết hướng tâm hồn tìm kiếm những giá trị thiêng liêng.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Thầy coi, phần chúng con, chúng con
đã bỏ mọi sự mà theo Thầy" (Mc 10,28).*

Như Mẹ: Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Nếu ai dám bỏ mọi sự mà theo Chúa, chắc chắn Ngài sẽ ban lại gấp nhiều lần. Điều này được Chúa Giêsu xác định trong bài Tin Mừng hôm nay. Cứ yên tâm, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng quảng đại vô cùng, Ngài không bao giờ để chúng ta bị thiệt thòi khi chúng ta đặt tin tưởng nơi Ngài.

Với Mẹ: Con người hôm nay càng ngày càng trở nên vô cảm trước Thiên Chúa và đối với nhau. Xin Chúa là Đấng quảng đại vô cùng, mở rộng lòng chúng con, để chúng con biết quảng đại cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa qua các hoạt động bác ái hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin Mẹ cùng đi với chúng con trên hành trình theo Chúa trong việc phục vụ tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Ai muốn làm đầu anh em
phải làm đầy tớ mọi người" (Mc 10,44).*

Như Mẹ: Hai người con ông Đêbêđê thích được ngồi chỗ danh dự bên tả và bên hữu Chúa, còn các môn đệ khác thì lại tức tối với lời đề nghị của hai ông. Nói tóm lại, các môn đệ thích được có một địa vị cao khi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã thay đổi não trạng của các môn đệ bằng lối sống mới: phục vụ trong khiêm nhu.

Với Mẹ: Con người thông thường muốn mình có địa vị cao trong xã hội, còn Chúa lại muốn các môn đệ sống khiêm nhường phục vụ. Xin cho các mục tử trong Giáo Hội của Chúa luôn biết phục vụ tha nhân trong khiêm nhường, hy sinh mà không tính toán.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin Mẹ dạy chúng con biết mặc lấy tâm tình khiêm nhường và phục vụ của Chúa Giêsu để phụng sự Chúa khi đến với tất cả mọi người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Lạy con vua Đavít,
xin đủ lòng thương tôi" (Mc 10,48b).*

Như Mẹ: Người bị bệnh thường khao khát được khỏi bệnh. Người bị mù thì khao khát được khỏi mù. Anh mù trong bài Tin Mừng hôm nay cũng khao khát nhìn thấy được. Anh đã xin Chúa Giêsu chữa cho anh. Và Chúa Giêsu đã chữa lành anh khỏi mù vì lòng tin của anh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều người đang dần dần mất ý thức về tội lỗi: phạm tội mà chẳng cảm thấy áy náy băn khoăn điều gì. Lương tâm họ như bị mù rồi. Xin cho những ai đang sống trong tội lỗi thấy được tình trạng khốn nạn nơi con người của mình, để biết chạy đến kêu xin Chúa thương xót và thứ tha.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin Mẹ thương đến tất cả các bệnh nhân mù về thể lý cũng như tâm hồn mà cứu giúp họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao?" (Mc 11,17).

Như Mẹ: Chúa Giêsu rất đau lòng khi chứng kiến cảnh đền thờ trở thành nơi buôn bán, đổi chác vì kinh tế. Người ta đã biến nơi thánh thiêng thành nơi trần tục, nơi gặp gỡ Thiên Chúa thành nơi để kiếm lợi lộc vật chất. Chúa Giêsu đã đánh đuổi tất cả để trả lại cho đền thờ vị thế của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, ngày nay các nhà thờ cũng dần dần mất đi bầu khí linh thánh vì những tâm hồn nhuốm mùi cuộc sống thế tục của con cái Chúa. Xin cho chúng con biết tôn trọng những nơi linh thánh, và xin cho chúng con tìm đến với Chúa nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết siêng năng đến với Chúa với tâm tình cung kính và yêu mến Nhà Chúa ngự.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?" (Mc 11,28).

Như Mẹ: Trong thời gian hoạt động công khai, Chúa Giêsu luôn bị chất vấn, xét đoán và gài bẫy bởi những việc tốt lành Ngài làm cho dân chúng. Nhưng Ngài luôn chủ động, bình tĩnh để tháo gỡ mọi vấn đề. Là môn đệ của Chúa, chúng ta cũng thường bị chất vấn và xét đoán, những lúc gặp như thế, chúng ta làm gì?

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, việc người tín hữu theo Chúa và làm theo Chúa luôn là một sự thách mắc cho con người hôm nay, vì cách sống đó đi ngược lại với những quan niệm và lối sống của người thế gian. Xin cho người tín hữu Kitô luôn luôn trung kiên theo Chúa đến cùng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Sao Mai sáng vậy, xin Mẹ giúp chúng con kiên vững để đón nhận mọi khó khăn thử thách khi theo Chúa, và luôn đặt niềm tin nơi Ngài.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Chính anh em hãy cho họ ăn" (Lc 9,13).

Như Mẹ: Nhân loại ngày nay đã tiến bộ rất nhiều: đời sống vật chất được cải thiện nhiều. Nhưng bên cạnh đó, có nhiều người lại rơi vào tình trạng đói khát vật chất. Hình như đời sống vật chất càng tăng, thì đời sống thiêng liêng lại càng giảm. Chúa Giêsu là tấm bánh bẻ ra cho muôn người được ơn cứu độ. Ngài mời gọi chúng ta hãy chia sẻ tấm bánh yêu thương cho những người đang đói khát tình thương.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được chung hưởng tấm bánh mà Chúa đã bẻ ra nơi bí tích Thánh Thể. Xin Chúa hãy dùng chúng con để chúng con sẵn sàng thông chia hạnh phúc ấy cho tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin Mẹ dạy chúng con biết quảng đại chia sẻ cho tha nhân vật chất cũng như tinh thần, để Thánh Lễ Chúa được nối dài ra trong cuộc sống.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Ông cho tá điền canh tác, rồi trảy đi xa"
(Mc 12,1b).*

Như Mẹ: Con người có khuynh hướng nghiêng chiều về sự dữ. Trong xã hội hôm nay, người với người đối xử với nhau nhiều lúc thật tàn nhẫn. Những người được Chúa sai đến để kiến tạo tình thương thường cũng bị đối xử tệ bạc. Chúa mời gọi chúng ta đối xử với nhau tử tế, và biết cộng tác với nhau để làm cho công trình tạo dựng của Ngài ngày càng tốt đẹp hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì thương loài người mà Chúa đã gửi những tôi tớ đến cứu giúp. Nhưng loài người lại đối xử tệ bạc với các tôi tớ của Ngài. Xin cho chúng con biết nhận ra những lầm lỗi của mình, mà hết lòng xin Chúa xót thương.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chửa kẻ có tội, xin Mẹ giúp chúng con biết cảm tạ Chúa về những điều kỳ diệu mà Chúa đã thực hiện cho chúng con qua công trình tạo dựng và cứu độ.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Bà Maria vội vã lên đường" (Lc 1,39).

Như Mẹ: Khi đón nhận niềm vui cứu độ qua lời truyền tin của sứ thần, Mẹ Maria đã nhanh chóng lên đường chia sẻ cho người khác. Mẹ đã không giữ lại cho riêng mình niềm vui vì được cứu mang Chúa. Mẹ đã ra đi và chia sẻ niềm vui ấy cho người chị em mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều người đang sống trong cảnh cô đơn, lầm than và tội lỗi, xin Chúa ngự đến với họ, đổ đầy vào tâm hồn họ tình thương và lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con luôn mau mắn quảng đại chia sẻ tình thương cho anh chị em chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin Mẹ lên đường với chúng con đến với những người đang sống trong sự thiếu vắng Thiên Chúa, để họ cũng được chiêm ngưỡng và hưởng phúc bình an và ơn sủng của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mào gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

TRANG CHUYÊN ĐỀ

TÂM TÌNH THÁNG HOA

Lại Thế Lãng

LTS: Tháng Năm – Tháng Hoa dâng kính Mẹ có một truyền thống lâu dài trong đời sống đức tin của người Kitô hữu nói chung và người tín hữu Việt nói riêng. Đối với những người lớn tuổi, Tháng Hoa để lại trong họ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Những thói quen như dâng hoa, rước kiệu, lặn hạt Mân Côi... tạo nên một nếp sống rất đẹp trong đời người Kitô hữu. Ước mong sao Tháng Hoa này, chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Mẹ Thiên Chúa những tràng Kinh Mân Côi như những bông hoa thiêng liêng để ca khen Mẹ, và để cùng với Mẹ tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi.

Hoa muôn sắc con dâng trước tòa
Màu tươi thắm hương ngát tốt xinh
Hoa muôn sắc con dâng trước tòa
Còn thua kém tươi Mẹ Chúa Thiên đình...

Mỗi khi nghe những lời hát trên thường được hát khi tháng hoa về, tôi như được sống lại những mùa hoa khi còn ở giáo xứ quê nhà lúc còn ở tuổi niên thiếu.

Mỗi lần tháng hoa về ở giáo xứ quê tôi vui lắm. Có lẽ tháng hoa là tháng vui nhất trong năm. Vui vì trong suốt cả tháng hoa tuần nào cũng có rước kiệu Đức Mẹ và dâng hoa. Khi đó giáo xứ được chia thành bốn khu mang tên bốn hướng là các khu Đông, khu Tây, khu Nam và khu Bắc. Mỗi Chúa nhật đều có một khu đảm trách việc rước kiệu và như vậy là vừa đủ bốn lần rước kiệu và dâng hoa trong suốt cả tháng hoa.

Mỗi lần có rước kiệu thì không phải chỉ có khu nào đảm trách việc rước kiệu mới náo nhiệt mà cả giáo xứ đều náo nhiệt. Khu đứng ra tổ chức rước kiệu thì dĩ nhiên là bận rộn với nhiều công việc phải chuẩn bị như trang hoàng kiệu Đức Mẹ, làm kiệu hoa, cổng chào, giăng cờ ngũ sắc và cờ Hội thánh v.v. Nhưng ở ba khu còn lại cũng nhộn nhịp không kém. Ai làm gì thì làm nhưng vào ngày rước kiệu đều không quên nhắc nhau nghỉ việc sớm để còn về sửa soạn cho kịp tham dự cuộc rước.

Ngày hôm đó ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, mặt tươi như hoa, cười cười nói nói kéo nhau đến địa điểm theo giờ ấn định. Tại đây mọi người sẽ nhập vào đoàn thể của mình tùy theo tuổi tác hay giới tính. Ở độ tuổi thiếu niên như chúng tôi

thì vào đoàn Nghĩa binh Thánh thể. Các thanh niên thanh nữ thì có hội thanh niên, hội Con Đức Mẹ, hội hát. Cao tuổi hơn nữa thì có hội Phật tạ, hội Dòng ba v.v.

Cuộc rước sẽ xuất phát từ một điểm nào đó trong khu để từ đó rước về nhà thờ. Những buổi rước kiệu của khu tôi ở thường xuất phát từ nhà ông nội tôi vì nhà ông tôi có cái sân gạch tương đối rộng tạm đủ cho việc tập trung chuẩn bị cuộc rước, và lại lúc đó ông tôi cũng là một chức sắc trong giáo xứ.

Trên đường về nhà thờ, ngoài những lúc hát hay đọc kinh, thỉnh thoảng hội kèn Tây trỗi lên những bản nhạc hùng tráng có sức thôi thúc lòng người làm cho ai nấy đều phấn khởi. Bên cạnh đó âm thanh từ trống lớn, trống con, chũm chọe quyện vào nhau nghe rất vui tai. Riêng hội trắc với cách gõ những thanh trắc vào nhau rất nhanh và nhịp nhàng vừa tạo ra những âm thanh dồn dập, trông lại rất đẹp mắt.

Khi đoàn rước vừa về đến nhà thờ thì chuông đổ hồi chào mừng đoàn rước. Khi tiếng chuông vừa dứt vào lúc mọi người đã ở bên trong nhà thờ thì mọi người cùng cất cao tiếng hát:

Lạy Mẹ là ngôi sao sáng
Soi lối cho con lúc vượt biển thế gian...

Kiếp Đức Mẹ được đặt sát gian cung thánh hướng về phía giáo dân. Buổi dâng hoa do các thiếu nữ đảm trách diễn ra liền sau đó thu hút sự chú ý theo dõi của mọi người. Cuộc rước kiệu sau cùng được kết thúc bằng buổi cầu Thánh Thể sốt sắng.

Quang cảnh những buổi rước kiệu ở giáo xứ quê tôi những ngày xa xưa đã in đậm trong ký ức thỉnh thoảng lại trở về trong những giấc mơ. Tôi đã nhiều lần mơ thấy mình hòa lẫn trong đoàn người rước kiệu, thích thú nghe tiếng kèn, tiếng trống rất quen thuộc khi tinh dậy vẫn còn tiếc ngẩn tiếc ngơ. Rời xa quê hương với biết bao kỷ niệm của thời niên thiếu, tôi vẫn ấp ủ niềm ao ước có một ngày được trở về thăm lại giáo xứ quê nhà và để được đi trên con đường mà tôi đã nhiều lần đi rước kiệu nhưng rồi vì lý do này lý do khác điều mong ước của tôi vẫn chưa thể thực hiện.

Có lẽ không có mấy người giáo hữu hiểu rõ tháng hoa đã có từ bao giờ và xuất phát từ đâu nhưng chắc chắn ai cũng đều biết tháng hoa đã được Giáo Hội dành riêng để tôn kính Đức Mẹ.

Trong cuộc sống hàng ngày người ta tặng hoa cho nhau để tỏ tình yêu, để chúc mừng người thành đạt hay người vừa mới hồi phục sau cơn bệnh, vừa thoát khỏi hiểm nguy; người ta tặng hoa cho những ca sĩ, cầu thủ, tài tử điện ảnh v.v. được ngưỡng mộ; người ta tặng hoa cho những người khai hoàn trở về sau khi hoàn thành một công việc nào đó; người ta cũng còn gửi vòng hoa để bày tỏ sự thương tiếc đối với người quá cố hay bày tỏ sự chia sẻ đối với thân nhân của người quá cố. Hoa đã trở thành biểu tượng của tình yêu, của sự quý mến, kính trọng, sự biết ơn, ngưỡng mộ hay thương tiếc... Trong tháng hoa người Công giáo dâng lên Đức Mẹ những đoá hoa với tâm tình của con cái tôn kính Mẹ Lành.

Theo Linh mục Đinh Lập Liễm trong một bài viết về tháng hoa thì trong các loại hoa có tới: 234 loại hoa màu trắng, 220 loại hoa màu vàng, 144 loại hoa màu chàm, 72 loại hoa màu tím, 39 loại hoa màu xanh, 12 loại hoa màu vàng cam, 4 loại hoa màu da mận, 2 loại hoa màu đen.

Tuy nhiên trong các buổi dâng hoa ta thường chỉ thấy có 5 sắc hoa tượng trưng cho 5 nhân đức của Đức Mẹ là:

- Hoa trắng chỉ sự trong sạch của tâm hồn
- Hoa tím chỉ sự tuân phục thánh ý Chúa
- Hoa vàng chỉ đức mến vẹn toàn
- Hoa xanh chỉ sự trọn lành thánh thiện
- Hoa đỏ chỉ sự hy sinh hãm mình.

Người Công giáo Việt Nam vốn có lòng mộ mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Chỉ cần nhìn vào con số người hàng năm hành hương đến La Vang, Trà Kiệu, Bãi Dâu, Tà Pao v.v. hay nhìn vào con số người ngày ngày đứng trước hang đá Đức Mẹ ở khắp các giáo xứ đủ thấy lòng tin của người Công giáo Việt Nam vào Đức Mẹ mãnh liệt đến chừng nào.

Có một câu chuyện về một bà lão sống ở một vùng quê Việt Nam. Bà lão này nghèo lắm và như người ta thường nói "đã nghèo còn gặp cái eo", bà lão gặp hết điều bất hạnh này đến bất hạnh khác. Tuy nhiên không bao giờ người ta thấy bà than thở với ai mà ngược lại bà vẫn sống an vui như thể bất hạnh chưa bao giờ đến với bà. Ai cũng lấy làm lạ không thể hiểu được tại sao bà có thể có thái độ bình thản đến thế cho đến một hôm có người đến gặp bà và đề cập đến điều mà nhiều người đang thắc mắc.

Bà lão cười hiền từ đáp lại rằng vì bà có Đức Mẹ. Người đối diện với bà không phải là người Công giáo nên không hiểu được ý của bà đã yêu cầu bà nói rõ thêm. Cũng lại với nụ cười hiền lành bà lão lấy ví dụ có hai người đang chơi với trên dòng nước. Trong hai người này có một người vớ được một vật nổi có thể dùng làm phao còn người kia thì không. Bà lão nói tiếp người có được chiếc phao chắc chắn là rất bình tĩnh vì có hy vọng được cứu vớt còn người kia sẽ vô cùng hoảng hốt. Bà lão kết luận Đức Mẹ mà bà tôn kính chính là chiếc phao trong cuộc sống của bà. Bà đã phó thác mọi sự cho Đức Mẹ nên chẳng còn lo lắng, băn khoăn gì.

Một người bạn của tôi nói rằng mỗi khi có điều gì muốn tâm sự, muốn thổ lộ nỗi lòng hay muốn xin ơn, ông thích chạy đến với Đức Mẹ hơn là đến kêu cầu cùng Chúa. Có lẽ không phải chỉ có một mình ông nghĩ như vậy. Tuy nhiên một số người lại cho rằng làm như vậy là không đúng vì Đức Mẹ cũng chỉ là loài thụ tạo. Họ sợ rằng việc sùng kính Đức Mẹ có thể làm sao nhãng hay giảm bớt sự tôn thờ đối với Thiên Chúa.

Thật ra khi ta chạy đến kêu cầu cùng Đức Mẹ cũng chính là nhờ Đức Mẹ cầu thay nguyện giúp

với Chúa. Quyền năng mà Đức Mẹ có được để ban phát cho ta ơn này ơn nọ tất cả đều từ Thiên Chúa mà ra. Thiên Chúa chắc chắn sẽ hài lòng khi thấy Đức Mẹ được tôn kính. Giáo Hội đã dành đến hai tháng (tháng Hoa và tháng Mân Côi) và nhiều ngày khác nữa trong lịch Phụng vụ để tôn vinh Đức Mẹ, điều này cho thấy Giáo Hội muốn con cái mình dành nhiều thời gian để tôn kính Mẹ Maria. Vì vậy việc sùng kính Đức Mẹ không có gì cần phải bàn cãi.

Trong tháng hoa, để tỏ lòng tôn kính Mẹ, nếu có thể ta hãy dâng lên Đức Mẹ những bông hoa tươi thắm. Đồng thời ta cũng cần dâng lên Đức Mẹ những bó hoa thiêng liêng được đan kết bằng những hy sinh, hãm mình, bác ái v.v. Trong đời sống hàng ngày nếu ta biết chấp nhận nghịch cảnh và coi đó như những đoá hoa đem dâng cho Đức Mẹ thì chắc chắn sẽ rất đẹp lòng Đức Mẹ.

(Nguồn: tinmung.net)



THIÊN CHÚA MUỐN SỬ DỤNG TRINH NỮ MARIA TRONG MẪU NHIỆM NHẬP THỂ

Thánh Louis Monfort

LTS: Mời quý vị đọc đoạn trích từ tác phẩm "Thành thực sùng kính Mẹ Maria" của thánh Louis Monfort, để thấy được vai trò của Mẹ Maria trong mẫu nhiệm Nhập Thể. Mẹ được Thiên Chúa sử dụng như là một công cụ, để qua Mẹ, Con Thiên Chúa nhập thể làm người cứu chuộc nhân loại chúng ta.

16. Thiên Chúa Cha đã chỉ ban Con Một của Ngài cho thế gian, qua Trinh Nữ Maria. Mặc dầu các tổ phụ đã dâng lên biết bao lời thở than, các tiên tri và các thánh của Cựu Ước đã dâng lên biết bao lời cầu xin suốt bốn ngàn năm, để có được của châu báu này, nhưng chỉ mình Trinh Nữ Maria đã đáng nhận được của châu báu đó, vì Mẹ đã được ơn nghĩa trước mặt Chúa, nhờ sức mạnh lời cầu nguyện của Mẹ, và nhờ sự cao quý của các nhân đức của Mẹ. Thánh Augustinô nói: thế gian không xứng đáng trực tiếp lãnh nhận Con Thiên Chúa từ tay Đức Chúa Cha, nên Thiên Chúa đã ban Con Ngài cho Trinh Nữ Maria, để rồi thế gian nhận được Ngài qua Mẹ Maria.

Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người để cứu độ chúng ta, nhưng là trong Mẹ Maria và nhờ Mẹ Maria.

Chúa Thánh Thần đã tác tạo nên Chúa Giêsu Kitô trong lòng Trinh Nữ Maria, sau khi đã xin được sự đồng ý của Mẹ, qua một trong những sứ thần hàng đầu của triều đình thiên quốc.

17. Thiên Chúa Cha đã thông ban cho Mẹ Maria sức sinh sản của Ngài, theo mức một loài thụ tạo có khả năng lãnh nhận, để Mẹ có thể sinh ra Con của Chúa và tất cả các chi thể của Nhiệm Thể của người Con này.

18. Chúa Con đã xuống trong cung lòng trinh khiết của Mẹ, như Adam mới đi vào Vườn Địa Đàng của mình, để hưởng những niềm vui, và để thực hiện cách kín nhiệm nơi đó những việc kỳ diệu của ân sủng. Thiên Chúa làm người đã tỏ sự tự do của Ngài khi tự giam hãm mình trong lòng Mẹ Maria; Ngài đã tỏ rõ uy lực của mình, khi để cho một thiếu nữ nhỏ bé cưu mang Ngài; Ngài đã tìm thấy vinh quang của Ngài và của Cha Ngài, khi giấu kín uy linh của Ngài cho tất cả các thụ tạo, để rồi chỉ tỏ bày cho Mẹ Maria; Ngài đã tôn vinh sự độc lập và uy quyền của mình bằng cách lệ thuộc vào Trinh Nữ Maria

khả ái, trong việc được thụ thai, được sinh ra, được dâng trong Đền Thờ, trong ba mươi năm của cuộc đời ẩn dật, và cho đến chết, vì Mẹ sẽ đứng đó, để cùng với Ngài làm nên một lễ hy sinh duy nhất, và để nhờ sự chấp nhận của Mẹ mà Ngài được sát tế và dâng lên Chúa Cha hằng hữu, cũng như xưa nhờ sự chấp nhận của Abraham mà Isaac được hiến tế cho thánh ý Thiên Chúa. Chính Mẹ đã cho Ngài bú sữa mình, đã nuôi nấng, đã gìn giữ, đã dưỡng dục và hy sinh Ngài vì chúng ta.

Ôi sự lệ thuộc kỳ diệu khôn lường của một vị Thiên Chúa: Chúa Thánh Thần đã không thể bỏ qua không nói đến sự suy phục này trong sách Phúc Âm, mặc dầu Ngài đã giấu kín hầu hết các việc kỳ diệu mà Ngôi Lời Nhập Thể đã thực hiện trong quãng đời ẩn dật của mình. Chúa Thánh Thần làm thế là để vạch cho ta thấy giá trị và vinh quang vô cùng của hành vi này của Chúa Kitô. Do sự Ngài vâng phục Mẹ Maria trong ba mươi năm, Chúa Giêsu Kitô đã mang lại vinh quang cho Cha Ngài nhiều hơn là nếu Ngài làm cho cả thế giới trở lại, nhờ các phép lạ lớn lao của Ngài. Ôi! Nếu theo gương Chúa Kitô, là khuôn mẫu độc nhất của chúng ta, chúng ta

vâng phục Mẹ Maria, để làm vui lòng Chúa, thì chúng ta sẽ tôn vinh Chúa cách trọng đại dường nào!

19. Nếu xem xét kỹ cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ thấy rằng Ngài đã muốn khởi sự làm các phép lạ nhờ Mẹ Maria. Ngài đã thánh hoá thánh Gioan trong lòng bà thánh Êlisabét, qua lời nói của Mẹ Maria; Mẹ Maria vừa nói xong, Gioan đã được thánh hoá, và đó là phép lạ đầu tiên và vĩ đại nhất về ân sủng của Chúa. Tại tiệc cưới Cana, theo lời thỉnh cầu khiêm nhường của Mẹ, Chúa Kitô đã biến nước thành rượu nho, và đó là phép lạ đầu tiên về lãnh vực tự nhiên của Ngài. Chúa Giêsu đã khởi sự và tiếp tục làm các phép lạ nhờ Mẹ Maria, và Ngài sẽ tiếp tục như thế nhờ Mẹ Maria cho đến tận thế.

20. Chúa Thánh Thần là Đấng son sẻ trong Ba Ngôi Thiên Chúa, vì Ngài không làm nên được Ngôi vị thần linh nào khác, nhưng do kết hôn với Mẹ Maria mà Ngài có khả năng sản sinh. Với Mẹ, trong Mẹ và nhờ Mẹ, Chúa Thánh Thần đã tạo thành kỳ công tuyệt tác của Ngài, đó là một Thiên Chúa làm người, và mọi ngày cho đến tận thế Ngài tác tạo nên những kẻ được Chúa chọn,

những chi thể của Nhiệm Thể mà cái Đầu đáng tôn thờ là Chúa Kitô: bởi vậy Chúa Thánh Thần càng thấy Mẹ Maria, hiền thê yêu quý của Ngài, trong một linh hồn, thì Ngài càng hoạt động mạnh mẽ để tác tạo Chúa Giêsu trong linh hồn này, và tác tạo linh hồn này trong Chúa Giêsu Kitô.

21. Không phải chúng tôi muốn nói rằng Trinh Nữ Maria rất thánh đã mang lại sức sinh sản cho Chúa Thánh Thần, như thể Chúa Thánh Thần không có khả năng tác tạo. Không phải thế đâu, vì Ngài là Thiên Chúa, nên Ngài cũng có khả năng sinh sản và tạo thành như Chúa Cha và Chúa Con, mặc dầu Ngài không thực hiện khả năng đó và không tạo thành một Ngôi Thiên Chúa nào khác. Điều chúng tôi muốn nói là: nhờ Trinh Nữ Maria mà Ngài đã muốn sử dụng, đã thực hiện khả năng sinh sản của Ngài. Trong Mẹ và nhờ Mẹ, Chúa Thánh Thần đã tạo thành Chúa Giêsu Kitô và các chi thể của Ngài: đó là mẫu nhiệm ân sủng mà cả những Kitô hữu thông thái nhất và có tinh thần nhất cũng chưa nhận thức được.





Hãy Cải Thiện Đời Sống
Hãy Tôn Sùng Mẫu Tâm
Hãy Lăn Hạt Mân Côi
(Mệnh lệnh của Mẹ Maria tại Fatima năm 1917)



Như Mẹ: Mẹ Maria luôn luôn ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Hãy chuyên chăm suy niệm Lời Chúa trong lòng như Mẹ (x. Lc 2,19,51).

Với Mẹ: Mẹ luôn hướng về Thiên Chúa với niềm cảm mến tri ân. Hãy ngợi khen Thiên Chúa với Mẹ hết cả tâm hồn (x. Lc 1,46-55).

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn vâng theo thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời (x. Lc 1,38). Hãy nhờ Mẹ mà sống Lời Chúa, vì Lời Chúa là ngọn đèn soi cho ta bước (x. Tv 119,105).

Trong Mẹ: Chúa luôn hiện diện trong Mẹ. Hãy nhờ Mẹ mà đến với Chúa qua các mầu nhiệm Mân Côi, để Chúa đồng hành với ta trong suốt cuộc đời (x. ĐGH Gioan Phaolô II, *Rosarium Virginis Mariae*, 24.26.39).

Ai nghe lời Mẹ bảo, **Cứ Làm Theo** Lời Chúa dạy (x. Ga 2,5), đó là người khôn (x. Mt 7,24), là người thật có phúc (x. Lc 11,28), là người nhà của Chúa (x. Mc 3,35), và là người được Cha yêu mến (x. Ga 14,23).

Kinh Mân Côi Dòng Đa Minh Việt Nam

Tu viện Thánh Martin, số 1/4 Kp. 10 - Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai
Email: kinhmancoi.net@gmail.com; Web: kinhmancoi.net
(Đặc trách: Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.; ĐT: 0988.560.042)